



# De Bittere Waarheid over Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien<sup>1</sup>

Door een groep van de geleerden van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah  
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah al-Hollandie

**Fatwa al-'Allaamah al-Atherie al-Iemaam Shaych 'Abdoel-'Aziez ibn  
'Abdoellaah ibn Baaz -rahiemehoellaah-<sup>2</sup>**

## Vraag:

“Zijne eminentie: De beweging “al-Ichwaan al-Moeslimoen” is al sinds enige tijd het koninkrijk (Saoedi Arabië) binnengedrongen en heeft sindsdien behoorlijk wat activiteiten ontwikkeld onder de studenten van de kennis. Wat is uw mening over deze beweging en op wat voor manier is deze beweging overeenkomstig met manhadj as-Soennah wal Djamaa’ah?”

## Antwoord:

“De Ichwaanoel-Moeslimien beweging wordt door de specialisten onder de geleerden (van Ahloes-Soennah) bekritiseerd, want zij gebruiken ‘hun eigen methoden’ bij het uitnodigen en schieten te kort met da’wah activiteiten naar Allaah en richtgeving (en advies) naar de authentieke ‘aqiedah. Zij zijn ook niet actief met het uitnodigen naar de Tauwhied en het verbieden van de Shirk en Bid’ah wat één van de (bekende) richtlijnen van Ahloes-Soennah wal Djama’ah is. Het is dus aan de Ichwaanoel-Moeslimien om zich bezig te houden met de selefie da’wah: ‘Uitnodiging naar de Tauwhied van Allaah, het verbieden en waarschuwen tegen de aanbidding van graven en verboden liefde voor de doden, het hulp vragen bij de doden in hun graven, zoals: al-Hassan, al-Hoesayn, al-Badawie of enige gelijke aan hen. Het is een verplichting voor hen om zich te bekommeren voor dit grootse fundament, de betekenis van La ilaha illa-Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) want dit is de grondlegging van het geloof! En het eerste waarnaar de Profeet (moge Allaahs Zegen en Vrede met hem zijn) in Mekkah

<sup>1</sup> Voetnoot vertaler: Sinds de leden van Djama'atoel Ichwaan al-Moeslimien de laatste tijd in en buiten Nederland en België erg actief zijn, constant in het nieuws verschijnen, als het toonaangevende beeld voor de Islaam in de media verschijnen en de mensen wijsmaken dat zij de methodiek van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en de Selefoes-Saalih volgen is het noodzakelijk dat we de Nederlandstalige moslims op de hoogte brengen over de waarheid betreffende deze groep en wat de regelgeving over hen bij de geleerden van Ahloes-Soennah wal Djama'ah is.

<sup>2</sup> Tijdschrift ‘al-Madjallah’ uitgave nr. 806 blz. 24 op data: 25/2/1416NH, zie ‘al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah’ blz 172.

heeft uitgenodigd is de Tauwhied van Allaah, naar de betekenis van La ilaha illa-Allaah! Dit is de reden waarom veel van de geleerden al-Ichwaanoel-Moeslimien bekritisieren i.e. om: 'Het niet uitnodigen naar de Ichlaas (oprechtheid naar) en Tauwhied van Allaah, het laten van het verbieden en waarschuwen tegen de innovaties van onwetenden die verboden liefde koesteren voor de doden, hulp bij hen zoeken (waartoe zij niet instaat zijn), voor hen zweren en offeren terwijl dit de grote Shirk (afgoderij) is (die een persoon buiten de Islaam plaatst). De geleerden bekritisieren hen tevens om het feit dat zij zich niet bekommeren voor het praktiseren en naleven van de Soennah en zich niet interesseren voor de Eervolle overleveringen van de Profeet (Hadiethoesh-Sharief) en de zaken die de (vrome) voorgangers van deze natie naleefden die betrekking hebben op de Islaamitisch wettelijke regelgeving. Verder zijn er nog meer dingen, ik hoor nog meer over zaken waarvoor de broeders (van geleerden van Ahloes-Soennah) hen bekritisieren.<sup>3</sup> Moge Allaah hen mogelijkheidgeven (om terug te keren naar de Waarheid)."



## Fatawa Shaych al-Moehadith al-Iemaam al-'Allaamah Mohammed Naasir ad-Dien al-Albaanie -rahiemehoellaah-:

**Hij -rahiemehoellaah- heeft gezegd:**

"Wij verwijten geen mens wanneer hij van de gewone mensen is, of wanneer hij een student van de kennis is en niet het nivo van de geleerden heeft bereikt. Maar wij verwijten diegenen die uit blind fanatisme deze man -i.e. Hassan al-Banna- als hervormer verklaren, zelfs nadat het duidelijk is dat de bekende hadieth (over diegene die het geloof aan het hoofd van elke eeuw hervormt) vanuit tijds opzicht niet op hem van toepassing is (Hassan al-Banna leefde immers aan het begin van de 19eNC/14eNH eeuw).

---

<sup>3</sup> Voetnoot vertaler: Djamaal ibn Foerayhaan al-Haarithie zegt op blz 70 van al-Adjwiebah al-Moefiedah van Shaych Saalih al-Fauwzaan, Voetnoot 98: "Wat betreft de d'awah van Al-Ichwaan al-Moeslimien' vragen wij: "Heeft de stichter of één van zijn volgelingen tot en met de dag van vandaag ooit één boek over Tauwhied geschreven waarin de authentieke 'Aqiedah wordt uitgelegd? Heeft Hassan al-Banna naar het oprecht aanbidden van Allaah Ta'ala alléén uitgenodigd en het verwijderen van de Shirk in al zijn manifestaties? Heeft hij de grafkoepels (waar Egypte vol van is) verwijderd? Heeft hij de graftomben met de grond gelijk gemaakt, heeft hij het hulpzoeken bij de graven van de vromen en vrienden verdreven -zoals men beweerd?- Heeft hij de Soennah laten herleven? Al deze vragen hebben geen antwoorden. Beter gezegd, degene die de Selefie 'Aqiedah kent en het vervolgens met de d'awah van al-Ichwaan al-Moeslimien -dat voorbeeldig is in haar stichter Hassan al-Banna- gaat vergelijken, en zijn boeken leest, zal erachter komen dat hij geen duidelijke en serieuze d'awah had in het bestrijden van de Shirk en de Bid'ah!" Vervolgens zegt Djamaal al-Haarithie een aantal regels verderop: "Hassan al-Banna zegt op blz. 30 van zijn boek genaamd: "Moedhakaraat ad-D'awah wad-Daa'ieyah Daar at-Tawzie'a druk: **"En wij bezochten -af en toe- (het plaatsje) 'Azbatoen-Nawaam waar -op haar begraafplaats- Shaych Sayyid Sandjar was begraven, één van de speciale mannen van de Hasaafieyyah (Soefie) beweging, en bekend om zijn vroomheid en godsvrees. En wij verbleven daar dan een hele dag en keerden daarna terug!"**" Een aantal regels verderop zegt Djamaal al-Haarithie: "En in zijn boek genaamd: 'Madjmoe'a Rasaa-il Hassan al-Banna', deel 'at-Ta'aaliem' onder de titel: 'De Twintig Fundamenten' zegt hij bij het vijftiende fundament: **"Wanneer ad-Doe'a (smeebede) naar Allaah verbonden is met de bemiddeling van iemand van Zijn schepping, dan is daar (alleen) een bijkomend geschil over hoe die Doe'a dan gedaan moet worden. En dit heeft niets met de zaken van de 'Aqiedah te maken!"** Ik zeg (de spreker is Djamaal al-Haarithie): "Deze uitspraken hebben geen uitgebreid commentaar nodig! Want, de man is een Soefie, Hasaafie, Qoeboerie (grafaanbidder) en hij heeft de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) de eigenschap van de Schepper gegeven betreffende het vergeven, en laat daar niets voor Allaah van over! Ver is Allaah verheven boven hetgeen zij beweren!!!"

En wij vinden het zeer spijtig!! Dat deze groep (al-Ichwaan al-Moeslimien) tot en met heden géén geleerde hebben geproduceerd. Het zij een geleerde in Tafsier, Hadieth of Fiqh... De vraag is dus; Wat heeft deze dawah al die tientallen jaren gedaan? Behalve schreeuwen en krijsen dat Mohammed onze leider is!"<sup>4</sup>

### En hij -rahiemehoellaah- heeft gezegd:<sup>5</sup>

"Al-Ichwaan al-Moeslimoen gaan van deze stelregel<sup>6</sup> die hun eerste leider, "ik bedoel Hassan al-Banna"<sup>7</sup>, voor hen heeft gesteld uit, in zijn algeheelheid! Daarom vindt je bij hen niet (het principe:) 'het adviseren' zoals dat af te leiden valt vanuit het Boek van Allaah en

---

<sup>4</sup> Genomen van een cassetteband genaamd: 'Vragen van 'Ali Hasan al-Halabie', Rejeb 1418NH.

<sup>5</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 175.

<sup>6</sup> Voetnoot vertaler: De bedoeling is: **Wij werken samen aan de hand van de zaken waarover wij eenstemmig zijn, en we zoeken voor elkaar een excuus betreffende de zaken waarover wij geschillen!**

<sup>7</sup> Voetnoot vertaler: Korte biografie van **Hassan al-Banna**: in het boek genaamd (An-Noqd Fauwq al-Hoeroef) van Ahmed 'Aadil Kamaal blz. 81 staat het volgende: 'Hassan al-Banna is geboren in het dorpje Al-Mohammadieyyah in Egypte in het jaar 1904NC. Zijn eerste scholing heeft hij op de lagere school in zijn dorpje genoten en vervolgens in het plaatsje Demnehoor op de al-Moe'alimien school voor leerkrachten en daarna op het Daar al-'Oeloem instituut in de hoofdstad Caïro. Wat opvallend is is dat Hassan al-Banna tijdens al deze opleidingen altijd het hoogste scoorde van alle leerlingen en daardoor het oogappeltje van de meeste leraren was en zij zich om deze reden speciaal over hem ontfermden. Het was daarom ook, zoals dat normaal gesproken in Egypte gebeurde, te verwachten dat het Ministerie van Onderwijs hem naar Engeland of Frankrijk zou sturen maar om bepaalde redenen heeft het Ministerie dat niet gedaan en heeft in tegenstelling tot haar gewoonte gehandeld en hem nergens heen gestuurd. Nadat hij zijn diploma behaalde bij Daar al-'Oeloem werd hij op zijn 21e aangesteld als leraar op de Al-Ismaa'elieyyah al-Amierieyyah school in het jaar 1927NC. Vervolgens is hij ongeveer 19 jaar lang leraar geweest op lagere scholen. In mei 1946NC nam hij ontslag van zijn baan bij het Ministerie van Onderwijs omdat hij het Dagblad van de Ichwaan al-Moeslimien had opgericht. Einde Citaat, zoals in het boek 'Al-Mauwrid al-'Adhb az-Zalaal' van Shaych al-'Allaamah Ahmed ibn Jehyaa an-Nedjmie blz. 119 eerste druk 1418NH. Met een paar kleine veranderingen.

Ik zeg (de spreker is Shaych Ahmed an-Nedjmie, op blz. 120 van hetzelfde boek): "Hassan al-Banna is sinds zijn eerste dagen en jonge jaren opgegroeid tussen de Soefies, dit is een feit dat Hassan al-Banna zelf in zijn boek genaamd (Moedhakaraat ad-D'awah wa ad-Daa'ieyah) met veel bewondering en opschepping vermeld, hij zegt op blz 27: **"Ik vergezelde al-Ichwaan al-Hasaafieyyah (bekende Soefie beweging) in Demnehoor en volharde in het aanwezig zijn bij hun dhikr-kring elke avond in de Tauwbah moskee..."** Vervolgens zegt hij: **"En de heer 'Abdoel-Wahhaab, degene die de toestemming had in de 'Hasaafieyyah Shaadheliyyah (Soefie) Beweging' om anderen daarin toe te wijden, bezocht ons. Ik kreeg al-Hasaafieyyah ash-Shaadheliyyah van hem en hij gaf mij permissie tot haar fasen en functies!"** (En op blz. 28 zegt hij: **"De dagen in Demnehoor waren dagen die volledig opgevuld werden met soefistische emoties...en het was een periode gevuld met aanbidding en soefisme."** (Al-Adjwiebah al-Moefiedah blz 70)

Vervolgens gaat Shaych Ahmed an-Nedjmie -hafidhehoellaah- door met bekendmaking van uitspraken van Hassan al-Banna en zijn broeders die allen duidelijkmaken dat Hassan al-Banna tot over zijn oren in het Bid'ahistische Soefisme zat en mee deed met dhikr-kringen, aanbidding van vromen en nabijheid zoeking tot hen bij hun graven, eid-al-mauwliid, de overtuiging dat de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) in hoogst eigen persoon op hun bijeenkomsten verschijnt, de uitspraak van Wahdatoel-Woedjoed, de overtuiging van al-Ash'arieyyah, Takfier, Tafwied van al-Asmaa was-Sifaat, en dat het geschil tussen ons en de Joden niet religieus gerelateerd is, etc. Ook maakt hij (en met hem vele andere geleerden) aan de hand van bewijsvoering vanuit hun eigen boeken duidelijk dat er een stichting opgericht werd genaamd 'Al-Hasaafieyyah al-Chayrieyyah' en dat deze stichting vervolgens is omgezet in een andere stichting genaamd: 'al-Ichwaan al-Moeslimien'. En dit is uiteindelijk de grondlegging geweest voor Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien! De oorsprong van deze sekte is dan ook zowiezo al Soefistiesch. Denk hier dus eens grondig over na!!!

de Soennah van Allaahs boodschapper. En onder dit (principe) valt Soerah al-'Asr (Allaah Ta'ala zegt):

**“Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”**

Deze Soerah lazen de metgezellen van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) op als zij, na elkaar ontmoet te hebben, afscheid namen -omdat het zo belangrijk is-: **“...en elkaar aansporen tot Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”** De Waarheid staat zoals je weet tegenover het valse. En het valse bestaat uit primair- en secundair vals. Alles wat de Waarheid tegenstrijdig is is vals. Dit citaat is de reden dat al-Ichwaan al-Moeslimien zo praktisch zeventig jaar lang intellectueel ver verwijderd zijn van het op de juiste manier begrijpen van de Islaam. En hieropvolgende (ook) ver verwijderd zijn van het praktisch toepassen van de Islaam, want wat het beestje niet heeft zal het ook niet krijgen!!!”<sup>8</sup>



**Fatwa het Hoofd der Rechters in Saoedi-Arabië de Edele wetgeleerde al-'Allaamah Shaych Saalih ibn Mohammed al-Lehidaan -Hafiedhehoellaah-:**<sup>9</sup>

Hij heeft gezegd -hafiedhehoellaah-:

“Djama'atoel-Ichwaan en Djama'atoet-Tabliegh bezitten géén betrouwbare manhadj!”



**Fatwa van de Moeftie van het zuidelijke deel van Saoedi-Arabië, de Edele wetgeleerde al-'Allaamah Shaych Ahmed ibn Jehyaa an-Nedjmie -Hafiedhehoellaah-:**<sup>10</sup>

**Vraag:**

“Is het zo dat Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien verschillende Islaamitische sekten, zoals: de Raafidah, het Soefisme, al-M'otazilah, tot hun beweging toelaten, of zijn zij totaal Soennietisch gericht?”

**Antwoord:**

“Zij erkennen dit zelf! En een aantal van degenen die hen verlaten hebben erkennen dit ook. Het is zelfs zo dat Mohammed Soeroer -die tien jaar met hen heeft doorgebracht- hen hiervoor bekritiseerd en zegt: 'Voorwaar, een groep waarin een Selefie, Soefie, M'otazilie en die en die samenkomen kan je geen succes van verwachten!' Of zo een gelijksoortige uitspraak. Er is geen twijfel over dat dit (het samenkomen van verschillende groepen) iets

---

<sup>8</sup> Van cassetteband genaamd: Silsilat al-Hoedaa wan-Noer nr. 356.

<sup>9</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 176.

<sup>10</sup> 'al-Fatawa al-Djeliyyah 'an al-Manaahidj ad-D'awieyyah' blz 14-15.

bekends over hen is. En hun boegbeelden bevestigen dit zelf! Dit doen zij omdat zij ervan uitgaan dat al deze mensen moslim zijn. Wat is dus het doel van het samenvoegen van al deze groepen die verschillend zijn in overtuiging en verwantschap? Het doel hiervan -bij de Ichwaanies- is dat hun aantal stijgt bij de stemming voor de parlementsverkiezingen, waar men van het aantal stemmen uitgaat (om te winnen). En het maakt (hen) niet uit of die stemmen voor (hun) van groepen of personen komen. Dit is dus wat zij bedoelen. En van Allaah zijn wij gekomen en tot Hem zal onze terugkeer zijn!"

**Vraag:**

"Is de manier van da'wah bij al-Ichwaan al-Moeslimien overal hetzelfde of verschilt hun da'wah van land tot land?"

**Antwoord:**

"De manier van al-Ichwaan al-Moeslimien is tot en met de dag van vandaag in elk land nog steeds hetzelfde..."



**Fatwa de Edele wetgeleerde al-'Allaamah Shaych 'Abdoel-Mohsin ibn Hamd al-'Abbaad -hafiedhehoellaah-:<sup>11</sup>**

**Vraag:**

"Er zijn verschillende groepen zoals, Djama'atoel-Ichwaan e.a. Zijn deze groepen van Ahloes-Soennah, en wat is uw advies rond dit onderwerp?"

**Antwoord:**

"Het is bekend dat hetgeen veilig is van de groepen, degene zijn die in overeenstemming zijn met hetgene waarop de boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn metgezellen waren, toen hij nadat hij over de zegevierende groep vanonder de 73 groepen gevraagd werd, en zei: "**Degene die op hetgeen waarop ik en mijn metgezellen zijn!**"

Deze verschillende nieuwe groepen zijn ten eerste: **nieuw** ontstaan in de veertiende eeuw (NH). Vóór de 14<sup>e</sup> eeuw waren deze groepen in het land der doden en (waren zij) niet aanwezig. Zij zijn pas in de 14<sup>e</sup> eeuw geboren.<sup>12</sup> Wat betreft de vastberaden manhadj en de rechte weg, die is sinds de zending van de Edele Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) ontsprongen.

Degene die deze Waarheid en Leiding volgt is degene die veilig en gered zal zijn! Wie hier echter van afwijkt is afgeweken (dwalend). Het is bekend dat deze Sektes of deze groepen een aantal goede en foute dingen hebben. Alleen is het zo dat hun fouten groot en

---

<sup>11</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 177.

<sup>12</sup> **De bekendste Sektes** die vanuit Al-Ichwaan al-Moeslimien zijn ontstaan zijn: al-Quetbiyyah, as-Soeroeriyah, Djama'atoel-Djihaad, Djama'atoet-Takfier wal-Hiedjrah, Hizboet-Tahrier, Djama'atoel-Islaamiyyah, al-Hizb al-Ibrahiemie, de Hamaas beweging, al-Hassaanieyyah e.a...

geweldig zijn en daarom moet er voor hen gewaarschuwd worden (moet men voor hen gewaarschuwd zijn)! En men moet ervoor zorgen dat men de groep van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah volgt en degene die op de methodiek van de voorgangers (Selef) van deze natie zitten.

Degene waarop men (qua Islaamitische methodische aangelegenheden) kan bouwen zijn voorwaar, degene die op hetgeen zijn wat van Allaah en Zijn boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) komt. We kunnen echter niet bouwen op zaken die van hem en hem komen volgens ideologieën en methodieken die pas in de afgelopen veertiende eeuw zijn uitgevonden. Want, de groepen of de groep waar het over gaat is in werkelijkheid pas in de veertiende eeuw geboren en uitgevonden op deze methodiek en op deze bekende manier, dat inhoudt: de inachthouding van dat waarop de innoveerders en uitvinders van dit soort methodieken waren (en zijn).

(Dit houdt dus in:) dat men niet op de argumentatie vanuit het Boek en de Soennah bouwt, maar men bouwt de bewegingen en de manhadj (van de groep) op meningen, ideeën en op nieuwe geïnnoveerde methodieken. Eén van de duidelijkste tekenen hiervoor is, dat al-Walaa` wal-Baraa` (liefhebben en haten omwille van Allaah) bij hen gebaseerd is op degene die bij hun gelederen wil intrekken of van hun gelederen is.

Met als voorbeeld **Djama'atoel-Ichwaan al-Moslimien**: degene die met hen mee doet is van hen en daar houden ze van. Wie er niet met hen mee doet, daar zijn ze het tegenovergestelde mee (tegenover de eerste). **Wanneer hij echter met hen is, ookal is hij één van de meest valse mensen, en zelfs wanneer hij van de Raafidah is, dan is hij hun broeder en vriend.** Daarom is het van hun methodiek, om alles en iedereen bij elkaar te verzamelen, zelfs de Raafidie degene die de Sahabah haat en verafschuwt en niet de waarheid waarmee de Sahabah zijn gekomen accepteert. Wanneer hij (de Raafidie) met hen in hun groep zit dan is hij hun vriend en één van hen, wat hen toekomt komt hem toe en wat hen tegenstaat staat hem ook tegen! (?).

Het is dus aan een mens om het Pad van vrede en succes te kiezen, sinds de Waarheid en Leiding betekenen: 'Het vasthouden aan dat waarop de metgezellen van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) waren, en de Selef van deze natie: degene die hen volgden en op hun manhadj zaten en naar hun voorbeeld streefden'!!!"



**Fatwa de Edele wetgeleerde de minister van het ministerie van  
Islaamitische zaken in Saoedi-Arabië Shaych Saalih ibn 'Abdoel-'Aziez  
Aalesh-Shaych -hafiedhehoellaah-<sup>13</sup>**

**Hij -hafiedhehoellaah- heeft gezegd:**

“Wat betreft Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien, de opvallendste herkenningstekenen bij hun verkondiging zijn: **Geheimzinnigheid, stilzwijging** (van waar men werkelijk op zit), **verkleuring<sup>14</sup>, het zoeken van toenadering tot degene waarvan zij denken dat hij hun**

---

<sup>13</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 180.

<sup>14</sup> Voetnoot vertaler: Dit is de letterlijke betekenis van een woord dat vaak voorkomt in de uitspraken van de Iemaams van de Selef. De betekenis in de nederlandse taal is: Wispelturigheid, grilligheid, [www.selefiepublikaties.com](http://www.selefiepublikaties.com)

**van nut kan zijn, het verbergen van hun werkelijke geardheid** –d.w.z. dat zij een soort van Batieneyah<sup>15</sup> zijn-. Hun werkelijke geardheid is dus onduidelijk. Een aantal van hen gaat voor een langere tijd met een aantal van de geleerden en shaychs om terwijl zij hun werkelijke geardheid niet kennen. Zij openbaren alleen bepaalde van hun uitspraken en verbergen andere (uitspraken), en zij geven niet alles waar zij van overtuigd zijn prijs!

**En van de tekenen van deze sekte en hun fundamente is:** Dat zij de hersenen van hun volgelingen proberen te sluiten voor het luisteren naar alle uitspraken die hun manhadj tegengaan. Zij gebruiken voor dit 'sluiten' verschillende manieren:

**Hieronder valt:** Het opvullen van alle tijd van de jeugd zodat ze van 's ochtends tot 's avonds bezig gehouden worden en geen andere (tegen hun methodiek ingaande) uitspraken kunnen horen!

**En hieronder valt:** Dat zij waarschuwen voor een ieder die hen bekritiseert! Dus wanneer zij iemand zien die hun manhadj en manieren kent, en hen vervolgens begint te bekritisieren, en de jeugd begint te waarschuwen tegen het meedoen met het kwade Hizbiejah. Beginnen zij gelijk op verschillende manieren voor hem te waarschuwen, soms door hem te beschuldigen, soms door over hem te liegen, soms door hem te belasteren met zaken waarvan hij vrij is, terwijl zij weten dat dit een leugen is.

En soms vinden zij een fout van hem die ze dan misbruiken, om hem een slechte naam te bezorgen, door deze fout zo op te blazen dat de mensen op deze manier weerhouden worden van het volgen van de Leiding en de Waarheid! Zij lijken hiermee op de godenaanbidders -i.e. in één van hun eigenschappen- want ook zij riepen op openbare plekken over de boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) dat hij

---

onstandvastigheid, veranderlijkheid etc. De bedoeling van het woord in de boeken van de Selef is dat Ahloel-Bid'ah constant veranderen van ideologie en methodiek aan de hand van hetgeen waarin zij het voordeel voor hunzelf vinden.. Net zoals leguanen die aan de hand van de kleur van het oppervlak waarop zij zich bevinden van kleur veranderen, zo veranderen ook zij van kleur. Als voorbeeld: Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien zijn in Egypte en Soedan echte duidelijke Soefies en Ash'aries, in Saoedie Arabië en Koeweit beweren zij dat ze op manhadj Ahloes-Soennah wal Djama'ah zitten terwijl zij in werkelijkheid grotendeels takfieres zijn, in Pakistan en Afghanistan zijn het fanatieke Hanafies, Qoeboeries en Matoeriedies en ga zo door!(?).

M'an ibn 'Iesaa Al-Qazzaaz (Rahiemehoellaah) heeft gezegd: "Op een dag verliet Imaam Maalik ibn Anas (Rahiemehoellaah) de moskee.....Toen er een man -genaamd Aboel-Djieriyah één van de Moerdjyah-hem volgde en zei: "O Aboe Abdillaah! Luister naar wat ik tegen je te zeggen heb, ik zal je overtuigen en mijn mening duidelijk maken!" Hij zei: "En als je mij overrompeld?" Hij zei: "Als ik je overrompel dan volg je mij!" Hij (Maalik) zei: "Wanneer er dan een ander persoon komt en ons overrompeld?" Hij zei: "Dan volgen wij hem!" Maalik zei (daarop): "O dienaar van Allaah, Allaah heeft de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) maar met één religie gezonden terwijl ik jou van religie naar religie zie overstappen!" Omar ibn 'Abdoel-'Aziez (Rahiemehoellaah) heeft gezegd: "Degene die zijn religie als doel voor redetwisterij maakt zal vele malen van overtuiging veranderen!" Overgeleverd door Al-Aadjoerrie Hadieth nr. 117

<sup>15</sup> Voetnoot vertaler: **al-Baatieneyah** is een groep die bestaat uit verschillende Sektes die oorspronkelijk van de Shie'ah afstammen en hun ideologieën en overtuigingen ontleen vanuit de Griekse Filosofie en Perziese geloofsbelijdenissen. Hun geloofsovertuiging is gebaseerd op geheimzinnige bewegingen die als bedoeling hebben het van binnenuit stukmaken van de Islaam onder het mom van het liefhebben van de familie van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) e.d. De bekendste Baatieneyyah Sektes anno 2004 zijn: Al-Ismaa'elieyyah, An-Noesayrieyyah en Ad-Droez die zich alleen vooral in de buurt van Syrië en Libanon manifesteren en de oorzaak zijn voor vele fietna's en rampspoeden onder de moslims. Verder bevinden deze Sektes zich in tal van andere landen en hebben activiteiten in zowel de niet-moslim landen als die van de moslims. Moge Allaah ons tegen hen beschermen! Amien!!!

iemand van de mensen van het Boek is en dat hij dit en dat heeft...Totdat ze de mensen weerhielden van het volgen van hem!

**En:** Wat al-Ichwaan al-Moeslimien ook van anderen onderscheidt is dat zij de Soennah niet respecteren en niet van de volgelingen van de Soennah houden. Ookal laten zij daar over het algemeen niets van blijken! Toch is het zo dat zij in werkelijkheid niet van de Soennah houden noch een goed woord over hebben voor haar volgelingen. En ik heb dit bij een aantal volgelingen van deze sekte opgemerkt, en andere hebben (dit ook gemerkt) in hun omgang met hen. (Dit valt op te maken uit het feit dat,) toen er (op een keer) aanstalte werd gemaakt om te lezen uit één van de boeken van de Soennah o.a.: Sahieh al-Boechaarie, en toen er in bijzijn van een aantal geleerden uit een aantal boeken werd gelezen, zij oppasten en zeiden: "Dit is niet nuttig voor jou!" Wat voor nut heeft Sahieh al-Boechaarie nou voor jou? Wat voor een nut hebben deze Hadieth voor jou? Kijk eens naar die geleerden, wat is hun situatie? De moslims bevinden zich in deze en die situatie... en d.w.z. dat zij het onderling niet goedkeuren om de de Soennah te onderwijzen of haar volgelingen lief te hebben, los van het (onderwijzen van het) fundament der fundamenteën, en dat is de Geloofsovertuiging...

**En één van hun tekenen is ook:** Dat zij zichzelf inzetten om de (staats) macht in handen te krijgen, en dat door hun hoofden als voorwerpen te gebruiken waarmee zij (het leiderschap) bereiken. Soms zijn deze hoofden algemeen ontwikkeld, en soms zijn deze hoofden organisatorisch ontwikkeld, dwz dat zij zichzelf koste wat het koste inzetten en elkaar steunen en helpen zodat zij de macht op wat voor manier dan ook in handen krijgen, zelfs wanneer de weg daartoe eigenlijk gesloten is en hij alleen een gedeelte van die macht (post) bereikt zodat zij via deze post invloed kunnen uit te oefenen. En dit moet wel samengaan met partijvorming (Hizbieyyah). De bedoeling is dat zij degene die in hun djama'ah zitten dichtbij elkaar brengen en degene die er niet inzitten afstoten. Er wordt gezegd: Hij moet verwijderd worden, hij mag geen privileges krijgen, hij mag geen mogelijkheid krijgen om te kunnen onderwijzen, hij mag geen toegang krijgen tot dit... Waarom? De bedoeling is, dat er commentaar op hem is! Wat is dit commentaar? Het antwoord: Hij is niet van de jongens.....niet van de broeders.....enzovoort.

En dit houdt in dat zij liefhebben, en haten omwille van de partij of groep. Dit is precies zoals in de hadieth (op gezag) van Al-Haarith al-Ash'arie, dat de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

**"Degene die uitnodigt naar de gewoonte van al-Djaahilieyyah, is voorzeker van de groep van de Hel. Hij (Al-Haarith) vroeg: "Zelfs wanneer hij bad en vastte?" Hij zei: "Zelfs wanneer hij bad en vastte! Nodig dus uit naar de uitnodiging die Allaah heeft nagelaten en waarmee Hij jullie moslims, moemins (gelovigen) en dienaren van Allaah heeft genoemd!"<sup>16</sup>**

En ook wat is overgeleverd in de bekende hadieth waarin hij (salallaahoe `alayhie was sallem) tegen degene die de Moehadjirien trots inblies en tegen de andere die de Ansaar trots inblies, zei:

---

<sup>16</sup> Overgeleverd door an-Nesaa`ie in as-Soenan al-Koebraa` : 6/412.  
www.selefiepublikaties.com



**“Hoe zit het met een uitnodiging van de mensen van al-Djaahilieyyah?”<sup>17</sup>**

Terwijl de benaming: 'al-Moehaadjirien' en 'al-Ansaar' twee Islaamitisch wettelijk toegestane benamingen zijn. Behalve toen er liefde en vijandschap aan deze benamingen verbonden werd en er met deze twee benamingen om steun gezocht werd, overschreed deze steun de algemene benaming 'Islaam' en werd het een uitnodiging naar al-Djaahilieyyah. **En er is bij hen (Djama'atoel-Ichwaan al-Moslimien) behoorlijk wat Djaahilieyyah aanwezig!!!**

Het is daarom aan de jeugd, om op de beste en voorbeeldigste manier oplettend te zijn over deze zaak, zodat er leiding zal zijn naar de weg van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah en naar de manhadj van de Selefoes-Saalih.

Allaah zegt:

**“Nodig uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid, een goede vermaning en beredetwist hen met dat wat het beste is.”<sup>18</sup>**



**Fatawa van de Edele wetgeleerde al-'Allaamah Shaych Saalih ibn S'ad As-Sahaymie -hafiedhehoellaah-:<sup>19</sup>**

**Hij -hafiedhehoellaah- heeft gezegd:**

“Degene die de groepen die in deze tijd de kop hebben opgestoken en hetgeen van methodieken waarop zij zitten bestudeerd, kan tot de hiervolgende conclusies komen:

- 1- De overeenstemming van deze groepen over het verzaken van het uitnodigen naar de authentieke 'Aqiedah, onder het mom dat deze aanpak de natie verdeeld. En net alsof de uitnodiging naar de 'Aqiedah de natie verdeeld, terwijl dit integenstelling is tot de methodiek waarmee de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) is gekomen en dat waarmee zijn metgezellen na hem en hun oprechte opvolgers zijn doorgedaan!
- 2- Dubbele ontwetendheid over de Islaamitische regelgeving bij deze groepen. Het is zelfs zo dat deze ontwetendheid het niveau van ontwetendheid over duidelijke dingen inhoudt waarvoor niemand (geen moslim) geëxcuseerd wordt, om daar geen kennis van te hebben.
- 3- Aanprijzing, ophemeling en afschildering van de boegbeelden (leiders) van zulk soort groepen tot heiligen, zelfs wanneer zij meest ontwetend of niet van de gegrondvesten in de kennis zijn.
- 4- De onwetende in de veronderstelling laten dat (hun leider) een geleerde is en bekwaam is, om uit te nodigen naar Allaah Ta'ala. Al argumenterende met de hiervolgende uitspraak van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem):

---

<sup>17</sup> Overgeleverd door al-Boechaarie: nr. 3330.

<sup>18</sup> Soerah an-Nahl Vers: 125.

<sup>19</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 185.

**“Verkondig over mij, zelfs één Vers.”<sup>20</sup>** Er is geen twijfel over dat de hadieth authentiek is en dat het voor elke moslim een verplichting is, om door te geven wat hij weet. Behalve dat hij daarvoor wel eerst bekwaam moet worden, zodat hij van degene is waarover de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zegt: **“Allaah begunstigt een dienaar die mijn uitspraak hoort en het begrijpt en het daarna doorgeeft aan degene die het nog niet heeft gehoord.”<sup>21</sup>**

- 5- Het mixen tussen Soennah's en Bid'ah's! En de verdwijning van de tekenen van de Soennah bij deze sektes. Beter gezegd, de aanwezigheid van partijvorming (Hizbiyyah) en verwantschap met de sektes is op zich al een Bid'ah waarvoor er geen voorganger is in de Islaam.
- 6- Het aantrekken van alle sektes die onder de banner van de Islaam vallen en hen te behuizen onder het vaandel van die sektes, zonder onderscheid te maken tussen een Soennie, Raafiedie, Baatienie of een fanatieke Soefie. (Zij zijn) net zoals iemand die in de nacht gaat houtspikkelen en alles en nog wat verzameld. (Zodoende) verzameld hij samen met hout en bos ook slangen en schorpioenen!
- 7- (Gebruikmaking van) duidelijke en moedwillige leugens, onder het mom van dat dit toegestaan is als het ten voordeel van de d'awah gebeurt. En het gebeurt maar weinig dat de Sektes die in deze tijd geassocieerd worden met de d'awah hier (het vertellen van leugens) vrij van zijn. Zij hebben hun fundamenteën, in deze weg, niet op die van de manhadj van de profeten en boodschappers gegrondvest. Deze werken van hen lijken op het 'Toeqieyyah'-principe waarop de 'Aqiedah van de Raafiedah gevestigd is!
- 8- De verspreiding van valsheden en leugens over de Selefiegeleerden en de doe'aat (verkondigers) die de ware manhadj bewandelen. Met als doel: het zwart maken van hun naam, vertroebelen van hun positie en (ervoor te zorgen dat) de jeugd zich van hen afwenden, zodat zij (vervolgens) vastgebonden blijven tussen de tentakels van deze sektes.

En de geleerden van deze natie hebben zich reeds ingezet, om deze sektes te weerleggen en uiteen te zetten wat het gevaar is van het afsplitsen van de (groep van de) moslims. En Allaah heeft voorheen al de afsplitsing verweten in vele Verzen, waarvan: Zijn uitspraak Ta'ala:

**“Voorwaar, degenen die hun geloof opsplitten (en verdeeld raakten) in sektes, jij hebt niets met hun uitstaande...”<sup>22</sup>**

En (Allaah) Ta'ala zegt:

**“Wees niet zoals degenen die verdeeld raakten en (van mening) geschilden nadat de verduidelijking tot hen was gekomen.”<sup>23</sup>**

En de boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

---

<sup>20</sup> Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 3274.

<sup>21</sup> Overgeleverd door al-Haakim 1/162.

<sup>22</sup> Soerah al-An'aam Vers: 159.

<sup>23</sup> Soerah Ali 'Imraan Vers: 105.

**“Voorwaar, Allaah Houdt voor jullie van drie dingen en Haat voor jullie drie dingen: 'Hij houdt ervan dat jullie Hem aanbidden en niets met Hem vereenzelvigen, en dat jullie je gezamenlijk vasthouden aan het touw van Allaah en niet verdeeldraken, en dat jullie degene die over jullie als gezagvoerend is aangesteld adviseren... de Hadieth”<sup>24</sup>**

**Hij -hafidhehoellaah- heeft ook gezegd:<sup>25</sup>**

**“Djama'atoel-Ichwaan is een: Soefistische, Hasaafistische<sup>26</sup>, politieke en rationale (groep). Zij bekommeren zich om het ogenschijnlijke (uiterlijke), zelfs als dat ten koste gaat van het principiële. Zij verzamelen tussen hun gelederen een ieder die gaat en staat. Daarom zijn er Soenie(s), Soefie(s) en Raafie(dies) met hun verwant, onder het mom van: 'Dat wij samenwerken aan de hand van hetgeen waarover we het eens zijn, en een excuus voor elkaar zoeken over de zaken waarover we het niet eens zijn'.”<sup>27</sup>**

<sup>24</sup> Moslim (1715), Ahmed (2/367)

<sup>25</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 188.

<sup>26</sup> Een specifieke soefie beweging uit Egypte.

<sup>27</sup> Voetnoot vertaler: De bekende uitnodiger Shaych A'id ash-Shemmerie -hafidhehoellaah- werd in plusminus 1421NH door een aantal nederlandse broeders in Mekkah het volgende gevraagd -is opgenomen op band-: **“Wat is het verschil tussen al-Ichwaan al-Moeslimien, Al-Qotbieyyah en As-Soeroeriyah?”** Hij zij: “Al-Ichwaan al-Moeslimien is een verwijzing naar de oorspronkelijke stichter -i.e. Hassan al-Banna-, Al-Qotbieyyah is een verwijzing naar de eerste hervormer en filosoof van deze gedachtegang Sayyid Qoetb, As-Soeroeriyah is een verwijzing naar de hervormer van manhadj al-Ichwaan in Saoedi-Arabië Mohammed Soeroer Zayn al-'Aabedien. Al deze Sektes zijn ontstaan uit de Ichwaan al-Moslimien sekte alleen de benamingen zijn verschillend. Shaych A'id ash-Shemmerie maakt op dit bandje tevens de belangrijkste fundamente en uitgangspunten van deze sekte duidelijk, dit zijn ze (met een aantal toevoegingen):

- 1- **'Wij werken samen aan de hand van hetgeen waarover we het eens zijn, en wij zoeken een excuus voor elkaar betreffende de zaken waarover we het niet eens zijn'** Zelfs wanneer deze zaken te maken hebben met al-'Aqiedah en de fundamente van het geloof.
- 2- **Eedzwering voor de leider op een Soefistische militaire manier**, dit houdt het gehoorzamen van de verantwoordelijke van de groep in, zelfs wanneer je wordt opgedragen tot ongehoorzaamheid.
- 3- **Inrichting van de d'awah in Fasen**, dit houdt in dat de volgelingen op een Battienyistische manier steeds iets meer prijsgegeven wordt over de realiteit van hun d'awah. Degene die in de eerste fase zitten weten vanzelfsprekend niets van de tweede of derde fase af!(?).
- 4- **De geleerden en studenten van de kennis zijn niet de verantwoordelijken voor de d'awah**, maar degene die de fundamente en richtlijnen van de groep tot in de puntjes naleeft, zelfs wanneer hij ontwetend is over de Islaamitische wetgeving of een aantal openlijke zonden begaat zoals het scheren van de baard, Isbaal van de kleding, dragen van stropdassen etc.
- 5- **Politieke getintheid en een politieke benadering van alle nieuwigheden en veranderingen op het gebied van d'awah**, door o.a. de luisteraar alleen hetgeen hij wil horen te horen te geven, en de gewone mensen bezig te houden met politiek zodat zij een hekel krijgen aan het zoeken naar kennis en de geleerden. Met dit principe en het eerste principe kunnen zij met alle Sektes, partijen en organisaties samenwerken zonder dat dat enige geschil tussen hen teweeg zal brengen.
- 6- **Fiqhoel-Waaq'i**, dwz de gewone mensen bezighouden met de fiqh(?) van: 'Dagbladen, kranten, tijdschriften, het nieuws (op t.v.), politieke zaken, het volgen van de verkiezingen, het stichten van politieke partijen etc. Om hen hiermee een hekel te geven aan de (politiek van de) Islaamitische regeringsleiders en de geleerden die hen (naar hun mening) gehoorzamen!(?).
- 7- **Het meedoen met het parlement, verkiezingen en het samenwerken met verschillende politiekepartijen (links en rechts) om druk op de regeringen uit te oefenen.**
- 8- **Gebruikmaking van pamfletten, demonstraties, stakingen, opstanden, rellen, moord- en bomaanslagen, het plegen van coups, opruiing van de gewone mensen tegen de regeringen, etc. om de principes van de groep goed- of kwaadschiks door te drijven.**
- 9- **Het rebelleren tegen de regeringsleiders om zo de macht in handen te krijgen.**

## Fatawa van de Edele wetgeleerde al-Moehadith Shaych Moqbil ibn Haadie al-Waadie'ie -rahiemehoellaah-;<sup>28</sup>

### Hij -rahiemehoellaah- heeft gezegd:

“Wij geven na al-Maghrib tot aan al-'Ishaa een les vanuit Sahieh al-Boechaarie, waarop de lesnemenden (de bedoeling is een groep Ichwaanies) de bijwoning van deze les lieten en naar een Raafiedie gingen die voor hen uit (een boek genaamd) 'Shams al-Achbaar' leest, en zij hun hoofden (uit bewondering) schudden. Dit terwijl dit boek gebaseerd is op zwakke en gelogen hadieth over de positie van 'Ali (radiallaahoe `anhoe), en zij weten dat het vals is. Ik zeg: Al-Ichwaan al-Moeslimien zijn geen mannen van kennis! Beter gezegd, zij hebben een afkeer van de kennis en zeggen tegen een aantal van onze zonen (studenten): 'Jullie houden jullie bezig met de kennis van Hadieth, die heeft overleverd, die heeft samengebundeld, en die hadieth is in overeenstemming authentiek...”

Vervolgens las de Shaych een aantal rijmen op waaruit blijkt dat zij met onwetendheid eenstemmen, en zei:

“En toen al-Ichwaan al-Moeslimien tegen ons (de Selefies) opstonden en ons als een ander soort beschouwden, werd een ieder die gevolgd wordt -in de kennis- door hun bestreden als hij zich niet aan hun eedzwering overgaf. En het grootste bewijs dat deze groep aan het versmelten is is dat Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien de grootste groep in Jemen was terwijl het nu bijna uitgestorven is!!!”

### En hij -rahiemehoellaah- heeft gezegd:<sup>29</sup>

“Het grootste bewijs dat de d'awah van al-Ichwaan al-Moeslimien aan het vervallen is en dat het helemaal niets voorstelt, is dat de groote geleerden zich van hen hebben afgekeerd.

- 
- 10- **Het Takfier maken (ongelovig verklaren) van de (Moslim) regeringsleiders en iedereen die met hen samenwerken.** Om hiermee de gebruikmaking van wapens tegen hen te rechtvaardigen!
  - 11- **At-Toeqieyyah al-Baatieneyyah**, liegen om (naar hun mening) een voordeel voor de d'awah en de groep te behalen.
  - 12- **Gebruikmaking van geheimzinnige ondergrondse (militaire) organisaties.** Wat begint met het organiseren van kampen, trainingen, bijeenkomsten, weekenden, trips, wedstrijden etc om zo de jeugd (zonder dat zij het zelf weten) voor te breiden en in te wijden (1<sup>e</sup> fase) op het plegen van de bij punt 8 vermelde de zaken..
  - 13- **Hanteren van een klassetelselvormige (militaire) organisatie structuur.** Door gebruikmaking van bijeenkomstplaatsen (posten), (Qor'aan) scholen, stichtingen, zogenaamde families etc. om hiermee (met een ogenschijnlijke goede en religieuze doelstelling) stapsgewijs meer leden en symphatisanten te krijgen, totdat de groep zo groot en sterk is dat er een staatsgreep mogelijk is!!!
  - 14- **Partijtrekking voor de partijgenoten en vijandschap tegenover buitenstaanders** (Hizbiyyah).
  - 15- **Het verleggen van de punten van geschil tussen de Raafidah en Ahloes-Soennah**, en dat houdt in dat zij compromie en vriendschap sluiten met degenen die de Sahaabah tot ongelovigen verklaren...
  - 16- **De bewering dat de Moslims, de Joden en de Christenen allen broeders van elkaar en gelovigen zijn**, want hun werkmethode is net zoals die van een democratische staat, het doel is het krijgen van de meeste stemmen ongeacht de religieuze achtergrond van de stemmers. Men wil alleen dat een ieder zich aan de staatsregels houdt, vervolgens kan men zelf bepalen welke religieuze geaardheid men kiest!

<sup>28</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 189.

<sup>29</sup> 'al-Fatawa al-Mohima fie Tabsier al-Oemmah' blz 191.

En daarom vind je tussen de gelederen van al-Ichwaan géén geleerden. Beter gezegd, degene die afgestudeerd zijn van de (Islaamitische) universiteiten worden, als zij zich met hen opzadelen (binnen de kortste keren) zo versmolten dat zij weer op het niveau van de gewone mensen komen. Dit hebben we bij veel van de afgestudeerden aan de universiteiten aangetroffen nadat zij met hen optrokken, en ik bedoel niet dat alle afgestudeerden aan de universiteit zo zijn geworden.

En een aantal van al-Ichwaan al-Moeslimien houden (totaal) niet van de geleerden, ook al doen zij zich voor alsof ze van een aantal van de geleerden houden, dit gebeurt echter alleen om via hen een aantal voordelen voor hun d'awah aan te trekken.

En wat nog erger dan dit is is dat zij hun partijgenoten verbieden bij de geleerden te gaan zitten, zoals ze in Jordanië een aantal uit hun groep hebben gezet nadat zij niets anders wilden dan Shaych Naasir ad-Dien al-Albaanie naar hun huis uit te nodigen en de mensen over hem te vertellen.

Dit is het grootste bewijs dat zij niet van de geleerden houden, en het grootste bewijs voor de verzwaking van hun d'awah, want de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zegt:

**“Degene die onze ouderen niet respecteert, en niet genadevol is tegen onze jongeren, en niet onze geleerde zijn rechten toekent, behoort niet tot ons!”<sup>30</sup>**

En hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

**“...En de vernedering en verkleining rust op degene die mijn bevelen tegenstreeft!”<sup>31</sup>**

En de afgelopen dagen hebben we een rondtrip gemaakt (door Jemen) en zijn langs verschillende steden gegaan, waarin zij (Al-Ichwaan) hun jongeren verboden om met ons te zitten. En dit is een bewijs dat zij onzeker zijn van hetgeen zij op zitten, want zij zijn bang dat hun jongeren de Waarheid horen en die dan zullen volgen!!!



---

<sup>30</sup> Overgeleverd door al-Haakim 1/211.

<sup>31</sup> Overgeleverd door Ahmed 2/50.