



DE ETIKETTEN VAN HET HUWELIJK & BRUILOFT

IN PURE TRADITIES VAN DE PROFEET ﷺ (ADAABOEZ-ZAFAAF)

Deel 2

door al-'Allaamah Al-Iemaam

Shaych Mohammed Naasiroed-dien al-Albaanie

(Moge Allaahs Barmhartigheid met hem zijn)

(1914 – 1999)

Vertaald vanuit het Engels door:

Oem Jasmien al-Hollandiejah

Controle en Eindbewerking vanuit het Arabisch door Selefiepublikaties

Dit boek is door de vertaalster in het jaar 2001 gegeven aan Oem 'Oebaydillaah met als doel dat het verspreid zou worden ter bevordering van de Selefieda'wah en bij deze is zij haar belofte nagekomen.

Inhoudsopgave

- 18) De toestemming van Coïtus interruptus
- 19) Het heeft de voorkeur om coïtus niet toe te passen
- 20) De intentie van beide echtgenoten van het huwelijk
- 21) Wat hij de morgen na zijn huwelijksnacht zou moeten doen
- 22) Binnenshuis moet er een plaats zijn om te baden
- 23) Het verbod op het verspreiden van ‘slaapkamer geheimen’
- 24) De verplichting van een huwelijksfeest
- 25) De Soennah van het huwelijksfeest
- 26) Een huwelijksfeest kan worden gegeven met iets anders dan vlees
- 27) Het bijdragen aan het feest met hun rijkdom door de welgestelde
- 28) Het verbod om alleen de welgestelde uit te nodigen
- 29) De verplichting om een uitnodiging te accepteren
- 30) Het accepteren van een uitnodiging, zelfs als je aan het vasten bent
- 31) Het verbreken van je vasten bij je gastheer
- 32) Het is geen vereiste om het verbreken van vrijwillig vasten opnieuw te hervatten
- 33) Het niet accepteren van uitnodigingen waar zaken aan te pas komen die behoren tot ongehoorzaamheid

18) De toestemming van Coïtus interruptus.

Het is toegestaan voor een hem om coïtus interruptus te praktiseren. Er zijn verschillende ahadieths hierover:

EERSTE: Op gezag van Djaabir ؓ, die zei:

“Wij deden aan coïtus interruptus, terwijl de Qor`aan werd geopenbaard.”¹

In een andere versie, zei hij:

“We waren gewoon coïtus interruptus te praktiseren gedurende het leven van de Profeet ﷺ. Dit kwam de Profeet ﷺ ter oren en hij verbood het ons niet om te doen.”²

TWEEDE: Op gezag van Aboe Sa’eed al-Choedrie, die zei:

“Een man kwam naar de Profeet ﷺ en zei: ‘Ik heb een jong meisje (i.e. een slavin), en ik doe coïtus interruptus bij haar. Ik wil datgene wat een man wil, maar de Joden zeggen dat coïtus interruptus een klein vorm van kindermoord is.’ De Profeet ﷺ zei: ‘De Joden hebben gelogen. Indien Allaah een kind wil scheppen ben je niet in staat dit te voorkomen.’”³

DERDE: Op gezag van Djaabir ؓ:

“Een man kwam naar de Profeet ﷺ en zei: ‘Ik heb een slavin die ons dient en onze dadelbomen water geeft. Soms vrij ik met haar, maar ik wil niet dat ze zwanger wordt van mij.’ De Profeet ﷺ zei: ‘Doe coïtus interruptus, als je dat wilt, maar datgene wat voor haar is geschreven zal gebeuren.’ Na enige tijd kwam de man terug en zei tegen de Profeet ﷺ: ‘Ze is zwanger!’ De Profeet zei: ‘Ik heb je gezegd dat datgene wat voor haar geschreven is zal gebeuren.’”⁴

19) Het heeft de voorkeur om coïtus interruptus niet toe te passen.

Het niet toepassen van coïtus interruptus heeft de voorkeur vanwege een aantal redenen:

EERSTE: Het is schadelijk voor de vrouw omdat het haar plezier verminderd, maar als ze ermee instemt, heeft het nog steeds de volgende nadelen:

TWEEDE: Het werkt het gedeelte van het doel van het huwelijk tegen, nl. het vergroten van de nakomelingen van de gemeenschap van onze profeet ﷺ. De Profeet ﷺ heeft gezegd:

¹ Al-Boechaarie en Moslim.

² Moslim, an-nasaa’ee en at-Tirmidhi.

³ An-Nesaa’ie in al-Ishrah en aboe Daawood.

⁴ Moslim, aboe Daawood, e.a.

*“Trouw de liefhebbende en vruchtbare, want op de Dag der Opstanding zal ik wedijveren met de andere profeten in het aantal van mijn volgelingen”.*⁵

Dit is de reden waarom de Profeet ﷺ een keer een vergelijking trok met ‘een kleine vorm van kindermoord’ (niet om het te verbieden, zoals kindermoord verboden is). Hij ﷺ zei:

*“Dat is een klein vorm van kindermoord.”*⁶

Om die reden heeft hij ﷺ het ook geplaatst bij de dingen waarvan het niet doen de voorkeur heeft boven het wel doen. De ahadieth, overgeleverd door Aboe Sa’eed al-Choedrie رضي الله عنه, zegt:

*“Coïtus interruptus, werd genoemd in aanwezigheid van de Profeet ﷺ en hij zei: ‘Waarom zou iemand van jullie dit doen?’ Let op hij zei niet: ‘Laat niemand van jullie dit doen.’ Want er is geen ziel die geschapen is behalve dat Allaah haar geschapen heeft’.*⁷

In een andere versie zei hij:

*“Jullie handelen en jullie handelen en jullie handelen. Ieder mens dat is voorbestemd te bestaan, tot aan de Dag der Opstanding, zal ook bestaan.”*⁸

20) De intentie van beide echtgenoten van het huwelijk.

Beide echtgenoten moeten het huwelijk binnentreden met de volgende intentie: zichzelf bevrijden van onbevredigde seksuele gevoelens, en zichzelf beschermen tegen datgene wat Allaah verboden heeft (overspel, seks voor het huwelijk). Beter dan dat is de beloning die zij krijgen voor iedere keer dat ze gemeenschap hebben; een beloning die hetzelfde is als de beloning voor het geven van sadaqa (liefdadigheid). Dit is gebaseerd op de volgende ahadieth van de Profeet ﷺ, overgeleverd door Aboe Darr رضي الله عنه:

“Sommige van de metgezellen van de Profeet ﷺ zeiden tegen hem: ‘O RassoelAllaah, de beter bedeeden onder ons krijgen een hogere beloning (in het hiernamaals). Ze bidden zoals wij bidden, ze vasten zoals wij vasten en zij geven sadaqa van de grootte van hun welvaart!’ De Profeet ﷺ zei:

‘Heeft Allaah jullie niet gemaakt van datgene waarmee je sadaqa kan geven? Voorzeker, ieder keer dat jullie Soebhanaa Allaah zeggen, is daarin sadaqa, voor iedere keer dat jullie Allaahoe Akbar zeggen, is daarin sadaqa, en voor iedere keer dat jullie Laa ilaha ill Allaah zeggen, is daarin sadaqa, en voor iedere keer dat jullie Al Hamdoe lilaah zeggen, is daarin sadaqa en in alles waar jullie plezier in hebben en wat tot het

⁵ Ahmad en at-Tabaraani- Hassan-. En saheeh verklaart van Anas door ibn Hibbaan.

⁶ Moslim, Ahmad en al-Baihaqi.

⁷ Moslim.

⁸ Moslim.

goede behoort, daarin is sadaqa en in alles wat jullie verbieden en wat tot het slechte behoort, daarin is sadaqa en in jullie seksuele omgang is sadaqa.’ De metgezellen zeiden: ‘O Rassoeloellaah, is er een beloning als een man zijn seksuele behoeftes bevredigd?’ De Profeet ﷺ zei: ‘Jullie begrijpen toch dat wanneer hij het bevredigd met iets dat verboden is, het als een zonde voor hem gerekend zal worden?’ Ze zeiden: ‘Ja, natuurlijk!’ Hij zei: ‘Op die manier is er een beloning voor hem, wanneer hij het bevredigd op de manier die toegestaan is.’”⁹

21) Wat hij de volgende morgen na zijn huwelijksnacht zou moeten doen.

Het is aanbevelingswaardig voor de man om zijn familie leden de volgende morgen te bezoeken, om hen te groeten en voor hen te bidden. Voor hen is het ook aan te bevelen om hetzelfde voor hem te doen, zoals overgeleverd door Anas ؓ in de volgende ahadieth:

“De Boodschapper van Allaah ﷺ gaf een feest op de ochtend van zijn huwelijksnacht met Zainab, waarbij hij de moslims zoveel vlees en brood te eten gaf, dat zij verzadigd raakten. Toen ging hij op bezoek bij de Moeders der gelovigen (zijn andere vrouwen), groette hen en bad voor hen, zij groette hem en baden voor hem. Dit is wat hij gewoon was te doen op de ochtend na zijn huwelijksnacht.”¹⁰

22) Binnenshuis 'moet' er een plaats zijn om te baden.

Het echtpaar moet binnen hun eigen huis een mogelijkheid hebben om te baden en de echtgenoot mag zijn vrouw geen toestemming geven om naar een publiekelijk badhuis te gaan. Dit is verboden en er zijn verschillende ahadieth over bekend:

EERSTE: Op gezag van Djaabir ؓ, die zei:

*“De Profeet ﷺ zei: ‘Wie in Allaah en de Laatste Dag gelooft, staat zijn vrouw niet toe om naar openbare badhuizen te gaan. Wie gelooft in Allaah en Laatste Dag, laat hijzelf niet naar die badhuizen gaan, behalve met een doek om zijn middel. En wie gelooft in Allaah en de Laatste Dag, laat hem niet aan tafel zitten waar alcoholische dranken rond gaan.’”*¹¹

TWEEDE: Op gezag van Oem ad-Dardaa, die zei:

*“Ik verliet net een openbare badplaats toen ik de Profeet ﷺ ontmoette, die tegen mij zei: ‘Waar kom je vandaan, o oem Dardaa?’ Ik zei: ‘Van de badplaats.’ Waarop hij zei: ‘Bij de Ene, in Wiens hand mijn ziel is, iedere vrouw die zich van haar kleding ontdoet op een andere plaats dan het huis van een van haar moeders, zij heeft afgebroken wat hij verhuld (versluiert) voor Ar-Rahmaan’.”*¹²

⁹ Moslim, an-nasaa’ee in al-Ishrah en Ahmad.

¹⁰ Ibn Sa’d en an-Nasaa’ee.

¹¹ Al-Haakim, at-Tirmidhi, e.a.; saheeh.

¹² At-Tirmidhi, aboe Daawood, e.a.; saheeh.

23) Het verbod op verspreiden van ‘slaapkamer geheimen’.

Het is voor zowel de man als de vrouw verboden om slaapkamer geheimen door te vertellen aan iemand die daarbuiten staat, de volgende twee ahadieths gaan hierover:

EERSTE:

*“Voorzeker, tot de slechte mensen die voor het aangezicht van Allaah op de Dag der Opstanding verschijnen, behoort de man die zijn vrouw seksueel benadert, waarop zij ingaat en daarna haar geheim verspreidt.”*¹³

TWEEDE: Op gezag van Asmaa’ bint Yazib die heeft overgeleverd:

*“Dat ze eens in de aanwezigheid van de Profeet ﷺ was, waar zowel mannen als vrouwen bijeen zaten. De Profeet ﷺ zei: ‘Wellicht komt het voor dat een man bespreekt wat hij doet met zijn vrouw, of wellicht komt het voor dat een vrouw iemand verteld wat zij deed met haar man?’ De mensen werden stil, totdat ik zei: ‘Jazeker! O RassoelAllaah, zowel mannen als vrouwen doen dat.’ Toen zei de Profeet ﷺ: ‘Doe dat niet, het is alsof Satan een (vrouwelijke) Satan tegenkomt op straat, en zij seks met elkaar hebben terwijl iedereen naar hen kijkt!’”*¹⁴

24) De verplichting van een huwelijksfeest.

De echtgenoot moet een feest verzorgen nadat het huwelijk is voltrokken. Dit is gebaseerd op een bevel van de Profeet ﷺ aan Abdur-Rahman ibn ‘Auwf ؓ om dit te doen, en op grond van een ahadieth die is overgeleverd door Buraida ibn al-Haseeb ؓ, die zei:

“Toen ‘Ali een aanzoek deed voor de hand van Fatima (de dochter van de Profeet ﷺ), zei de Profeet tegen hem: ‘Een huwelijk moet een feest hebben.’ De overleveraar zei: ‘Sa’d zei: ‘(Een feest) of een schaaap.’ Iemand anders zei: ‘Of zo en zo een hoeveelheid maïs’.”

En in een andere versie van deze ahadieth staat: *“Dus een groep van de Ansaar verzamelde voor hem een hoeveelheid maïs.”*¹⁵

25) De Soennah van het huwelijksfeest.

¹³ Moslim, ibn Abi Shaiba, Ahmed, e.a.

¹⁴ Ahmed.

¹⁵ Ahmed en at-Tabaraani.

Het volgende moet in acht genomen worden met betrekking tot het huwelijksfeest dineer:

EERSTE: Het moet volgens de traditie van de Profeet de drie dagen na de eerste huwelijksnacht gehouden worden. Op gezag van Anas ﷺ, die zei:

“De Profeet ﷺ bracht de huwelijksnacht door met zijn vrouw en stuurde mij uit om enkele mannen uit te nodigen voor het eten.”¹⁶

Ook op gezag van Anas:

“De Profeet ﷺ trouwde Safiya en haar vrijheid was haar bruidsgift (Mahr). Hij gaf een feest voor drie dagen.”¹⁷

TWEEDE: Iemand moet rechtschapen mensen uitnodigen, of ze nou rijk of arm zijn. De Profeet ﷺ zei:

*“Wees niet bevriend met wie dan ook behalve een gelovige en laat alleen een godsvrezende jou eten eten.”*¹⁸

DERDE: Als iemand er toe in staat is moet hij een feest geven met (slachting van) een of meer schapen. Dit is gebaseerd op de volgende ahadieth: Anas ﷺ zei:

“Abder-Rahmaan kwam naar al-Madina en de Profeet ﷺ had Sa’d ibn ar-Rabee’ al-Ansaarie aangewezen als zijn broeder. Sa’d nam hem mee naar zijn huis en vroeg om het eten en ze aten samen. Toen zei Sa’d: ‘O mijn broeder, ik ben de meest welgestelde van de mensen van al-Madina...(in een andere versie: ...van de Ansaar’), dus bekijk de helft van mijn bezit en neem het (in een andere versie: ‘En ik zal mijn tuin door de helft delen’).’ En hij zei ook: ‘Ik heb twee vrouwen (En jij, mijn broeder in Islaam heb er geen een) dus kijk naar welke van mij jou het beste valt, zodat ik van haar kan scheiden voor jou. Dan, na de voltooiing van haar wachttijd, kan jij haar trouwen.’ Abdur-Rahmaan zei: ‘Nee, bij Allaah, dat Allaah jou en je familie en je bezit mogen zegenen. Wijs me de weg naar de markt. En zo wees hij hem de weg naar de markt en hij ging daar naartoe. Hij kocht en hij verkocht en maakte winst. ’s Avonds kwam hij terug naar de mensen van zijn huis en had wat gedroogde melk voor het koken van ‘ghee’ meegenomen. Nadat er enige tijd was verstreken, verscheen hij op een dag met een tak saffraan op zijn kleding. De Profeet ﷺ zei:

‘*Wat is dit?*’ Hij zei: ‘O RassoelAllaah, ik heb een vrouw van de Ansar getrouwd.’ De Profeet ﷺ zei: ‘*Wat heb haar als Mahr gegeven?*’ Hij zei: ‘Het gewicht van 5 dirham in goud.’ Toen zei de Profeet ﷺ: ‘*Dat Allaah je mag zegenen, geef een feest, al is het met één schaap.*’ Abdur-Rahmaan zei: ‘Ik heb mijzelf gezien in een staat dat waar ik ook een steen optil, ik verwachtte daar goud en zilver onder te vinden.’ Anas zei: ‘Ik heb gezien dat iedere vrouw, na zijn dood honderdduizend dinar erfde’.”¹⁹

Ook op gezag van Anas:

¹⁶ Al-Boecharie en al-baihaqi.

¹⁷ Aboe Ya’laa, e.a.; hassan.

¹⁸ Aboe Daawood, at-Tirmidhi, e.a.; saheeh.

¹⁹ Al-Boecharie, an-Nesaa’ie, e.a.

“Ik heb de Profeet nooit zo’n groot huwelijksfeest zien geven, als hij deed voor Zaineb. Hij slachtte een schaap en voedde iedereen met vlees en brood tot ze niet meer aten.”²⁰

26) Een huwelijksfeest kan worden gegeven met iets anders dan vlees.

Het is toegestaan om een huwelijksfeest te geven, bestaande uit het voedsel dat voorradig en veroorloofd is, zelfs als dit geen vlees bevat. Dit is gebaseerd op de volgende ahadieth, overgeleverd door Anas رضي الله عنه:

“De Profeet ﷺ verbleef drie dagen tussen Khaibar en al-Madina, in die tijd trad hij in het huwelijk met Safiya. Toen nodigde ik de moslims uit voor het huwelijksfeest. Borden van leer, werden naar buiten gebracht, waarop dadels, gedroogde melk en geklaarde boter lag. De mensen aten tot ze vol zaten,”²¹

27) Het bijdragen aan het feest met hun rijkdom door de welgestelden.

Het is aanbevolen voor de welgestelden om bij te dragen aan de voorbereidingen aan het huwelijksfeest, dit gebaseerd op de ahadieth, overgeleverd door Anas over het huwelijk van de Profeet ﷺ met Safiya:

“Toen wij onderweg waren, maakte Oem Sulaim haar (Safiya) klaar voor hem (de Profeet) en bracht haar ‘s nachts bij hem en dus werd de Profeet de volgende ochtend wakker als een nieuwe bruidegom. Toen zei hij: ‘Wie iets heeft laat het hem brengen.’ (In een ander versie: ‘Wie een overvloed aan voorziening heeft, laat het hem brengen.’) Anas vervolgde: ‘En dus werden de leren dienbladen uitgespreid en een man bracht gedroogde melk, de ander dadels en weer een ander geklaarde boter en dus maakte ze hais (Hais is een mix van de bovengenoemde 3 dingen). De mensen aten van de hais en dronken van de regenplassen uit de omgeving, en dat was het huwelijksfeest van de Profeet ﷺ.”²²

28) Het verbod om alleen de welgestelden uit te nodigen.

Het is niet toegestaan om alleen uitnodigingen te geven aan de welgestelden en de armere mensen van het feest uit te sluiten. De Profeet ﷺ zei:

“Het meest kwade voedsel is het voedsel van een huwelijksfeest, waarbij alleen de rijke zijn uitgenodigd en waarvan de armen zijn weggehouden. Diegene die een uitnodiging niet accepteerde, heeft Allaah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamd.”²³

²⁰ Al-Boekhare, Moslim, e.a.

²¹ Al-Boechariee, Moslim, e.a.

²² Al-Boechariee, Moslim, e.a.

²³ Moslim en al-Baihaqi.

29) De verplichting om een uitnodiging te accepteren.

Het is verplicht voor de mensen die zijn uitgenodigd, om hier gehoor aan te geven. Er zijn verschillende ahadieth hierover, waaronder:

EERSTE:

*“Bevrijdt de gevangenen, aanvaardt de uitnodigingen en bezoek de zieken.”*²⁴

TWEEDE:

*“Wanneer iemand van jullie uitgenodigd is voor een feest, moet hij de uitnodiging accepteren, dit geldt voor een huwelijksfeest of een andere feest. Diegene die de uitnodiging niet accepteren, heeft Allaah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamd.”*²⁵

30) Het accepteren van een uitnodiging, zelfs als je aan het vasten bent.

Iemand die aan het vasten is moet een uitnodiging ook accepteren, dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Wanneer iemand van jullie is uitgenodigd voor een maaltijd, moet hij dit accepteren. Als hij niet aan het vasten is, laat hem eten, als hij aan het vasten is laat hem deelnemen aan de gebeden.” (i.e. Doe'aa)²⁶

31) Het verbreken van je vasten voor je gastheer.

Een vastend iemand mag zijn vasten verbreken, mits het gaat om vrijwillig (nawafel) vasten.

EERSTE:

*“Wanneer iemand van jullie is uitgenodigd voor een maaltijd, laat hem daar gehoor aan geven. Hij kan dan eten, als hij dat wil en als hij dat niet wil kan hij kan hij zich ervan onthouden.”*²⁷

TWEEDE:

*“Iemand die vrijwillig vast is hierin zelfbeslissend; hij mag het vasten voltooien als hij dat wil en hij mag het vasten verbreken als hij dat wil.”*²⁸

²⁴ Al-Boechaarie.

²⁵ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

²⁶ Moslim, Ahmed, e.a.

²⁷ Moslim, Ahmed, e.a.

²⁸ An-Nesaa'ie in al-Koebraa, al-Baihaqi en al-Haakim; saheeh.

DERDE:²⁹ Overgeleverd door ‘Aisha , die zei:

*“Allaahs Boodschapper ﷺ kwam op een dag bij me en vroeg: ‘Heb je iets?’ Dus ik zei: ‘Nee.’ Hij zei: ‘Dan vast ik.’ Toen kwam hij op een andere dag naar mij en er was aan mij enig hais gegeven, dus bewaarde ik wat voor hem aangezien hij van hais hield. Zij zei: ‘Boodschapper van Allaah, er is aan mij wat hais gegeven en ik heb wat voor jou bewaard.’ Hij zei: ‘Breng het, ik begon de dag vastend.’ Dus at hij er wat van en zei: ‘Het vrijwillige vasten is zoals de man die sadaqa geeft van zijn rijkdom, als hij wilt dan geeft hij en als hij niet wilt geeft hij niet’.”*³⁰

32) Het is geen vereiste om het verbreken van vrijwillig vasten opnieuw te hervatten.

Als hij beslist een vrijwillig vasten te verbreken is het geen verplichting voor hem deze dag te compenseren. Hierover zijn twee ahadieth:

EERSTE: Op gezag van Aboe Sa’eed al-Choedrie ؓ, die zei:

*“Ik bereidde een maaltijd voor voor de Profeet ﷺ en hij kwam met een paar van zijn metgezellen. Toen het eten werd opgediend, zei een van hen: ‘Ik ben aan het vasten.’ De Profeet zei: ‘Je broeder heeft je uitgenodigd en bereidde ter wille van jou een maaltijd!’ Vervolgens zei hij: ‘Verbreek je vasten en vast, als je dat wilt, en vast in plaats hiervan een andere dag’.”*³¹

TWEEDE: Op gezag van Aboe Djoehaifa:

“De Profeet ﷺ benoemde Salmaan en Aboe ad-Dardaa tot broeders in de Islam. Aboe Juhafa zei: ‘Salmaan kwam om Aboe ad-Dardaa te bezoeken en trof Oem ad-Dardaa (zijn vrouw) in oude kleding. Hij vroeg haar naar deze omstandigheden, waarover zij antwoordde: ‘Jouw broeder Aboe ad-Dardaa brengt de nacht door in gebed, en vast gedurende de dag en heeft geen behoefte aan de dingen van het tegenwoordige leven..’ Toen kwam Aboe ad-Dardaa, hij heette zijn broeder welkom en bood hem te eten aan. Salmaan zei tegen hem: ‘Eet.’ Maar Aboe ad-Dardaa zei: ‘Ik vast.’ Salmaan zei: ‘Ik doe een eed opdat jij je vasten zult verbreken. Ik zal niet eten voordat jij eet.’ En dus at hij met hem. Salmaan bracht de nacht door in zijn huis en toen Aboe ad-Dardaa opstond voor zijn nacht gebed, hield Salmaan hem tegen en zei: ‘Aboe ad-Dardaa, je lichaam heeft recht op je, je Rabb heeft recht op je, je gasten hebben recht op je en je vrouw heeft recht op je. Vast en verbreek je vasten, bidt (’s nachts) en kom tot je vrouw, en geef al de gerechtigden het deel waar ze recht op hebben.’ Toen het bijna fajr was, zei Salmaan tegen hem: ‘Sta op als je dat wil.’ Gezamenlijk maakten ze woedoo’, deden een gebed en vertrokken naar de moskee. Toen Aboe ad-Dardaa de Profeet benaderde en hem over de bevelen van Salmaan vertelde, sprak de Profeet ﷺ met wat het eerst was gezegd: ‘O Aboe ad-Dardaa, zeker

²⁹ Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Vreemd genoeg kan ik deze hadieth niet vinden in mijn exemplaar van dit boekje. Het kan zijn dat de oorspronkelijke vertaler een andere versie heeft gebruikt of dat er ergens een fout is opgetreden. Wallaahoe 'Alem.

³⁰ An-Nasaa'ee; saheeh.

³¹ Al- Baihaqi en at-Thirmidhi; hasan.

je lichaam heeft recht op je.’ (In een andere versie zegt hij: ‘Salmaan heeft juist gesproken’.”³²

33) Het niet accepteren van uitnodigingen (feestjes e.d.) waar zaken aan te pas komen die behoren tot ongehoorzaamheid.

Het is niet toegestaan om in te gaan op uitnodigingen voor feestelijkheden waar werken aan te pas komen die tot ongehoorzaamheid aan Allaah en Zijn Boodschapper behoren, tenzij men er heen gaat met de intentie hier met de mensen over te spreken, hen uitleg te geven waarom die zaken niet goed zijn, en deze slechte zaken tevens van het feest proberen te verwijderen. Als dat lukt, dan mag men op het feest blijven, als dit niet lukt dan moet men weggaan. Er zijn hierover ahadieths bekend, waaronder:

EERSTE: op gezag van ‘Ali ﷺ, die zei:

“Ik bereidde wat voedsel en nodigde de Profeet ﷺ uit. Toen hij kwam, zag hij afbeeldingen (foto’s, prenten, tekeningen) en maakte aanstalten om weer weg te gaan. Ik zei: ‘O RassoelAllaah, wat maakt dat je weer weg gaat?’ Hij ﷺ zei: ‘Er is een gordijn met afbeeldingen erop in je huis, en de engelen komen geen huis binnen waar afbeeldingen zijn’.”³³

TWEEDE: Op het gezag van ‘Aisha die zei dat ze eens een kussen had meegebracht waarop afbeeldingen te zien waren. De Profeet ﷺ zag het, hij bleef in de deuropening staan en kwam niet binnen.

“Ik herkende een extreem ongenoegen op zijn gezicht. Ik zei: ‘O RassoelAllaah, ik zoek mijn toevlucht bij Allaah en Zijn Profeet, wat heb ik gedaan?’ Hij ﷺ zei: ‘Wat is dat voor een kussen?’ Ik zei: ‘Ik kocht het voor jou zodat je er op kon zitten en het als kussen kon gebruiken.’ Hij zei: ‘Voorzeker de mensen van deze afbeeldingen...(in een andere versie: ‘Diegene die deze afbeeldingen heeft gemaakt...) zal worden gestraft op de dag van opstanding. En er zal tegen hem gezegd worden: ‘Breng tot leven wat je heb gemaakt.’ Het huis dat afbeeldingen bevat, zoals dit huis, zal niet door de engelen worden binnengetreden.’ Aisha zei: ‘Hij zou nooit binnen gekomen zijn voordat ik het kussen verwijderd had’.”³⁴

DERDE: De Profeet ﷺ zei:

“Diegene die gelooft in Allaah en de Laatste Dag moet niet aan een tafel zitten waar intoxiciden (alcohol) rondgaan.”

Het praktiseren van de religie door de Selef (eerste generatie moslims) ﷺ voldeed aan hetgeen we hier genoemd hebben. Er zijn vele voorbeelden hiervan, waarvan we er een paar noemen.

³² Al-Boechariee, at-Tirmidhi en al-Baihaqi.

³³ Ibn Maajah en aboe Ya’laa ; saheeh.

³⁴ Al-Boechariee, Moslim, e.a.

A) Op gezag van Aslam Mawlaa ‘Omar ؓ:

“Omar ibn al Khattab ؓ kwam naar Ash-Sham. Een Christen had een maaltijd voor hem bereid en zei tegen ‘Omar: ‘Ik zou het zeer op prijs stellen als je naar mij komt en dat ik jou en je metgezellen als gasten mag eren.’ (De man was een leidinggevend persoon van de mensen van Ash-Sham) ‘Omar zei tegen hem: ‘Wij komen jullie kerken niet binnen vanwege al de afbeeldingen die zich daarin bevinden’.”³⁵

B) Op gezag van aboe Mas’ood (‘Uqba ibn Amr) ؓ:

“Een man had wel eens een maaltijd voor hem bereid en hem uitgenodigd. Hij vroeg de man: ‘Zijn er beelden in je huis?’ De man zei: ‘Ja.’ Hij weigerde binnen te gaan voordat de beeld was verwijderd en toen kwam hij binnen.”³⁶

C) Imaam al-Awzaa’ee zei:

“We komen niet op een waleemah (huwelijksfeest) waar de drum en andere instrumenten worden gebruikt.”³⁷

³⁵ Al-Baihaqee: saheeh.

³⁶ Al-Baihaqee: saheeh.

³⁷ Abdul-Hasan al-Harbie.