



De Etiketten van het Huwelijk & de Bruiloft Deel 3

In de pure Tradities van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)

Door ash-Shaych al-'Allaamah Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie
- rahiemehoellaah -

Bron: 'Adaaboez-Zafaaf' van Shaych Al-Albaanie

Vertaald vanuit het Engels door: Oem Jasmien al-Hollandiejah

Controle en Eindbewerking vanuit het Arabisch door: Selefiepublikaties

Dit boek is door de vertaalster in het jaar 2001 gegeven aan Oem 'Oebaydillaah met als doel dat het verspreid zou worden ter bevordering van de Selefieda'wah en bij deze is zij haar belofte nagekomen inshaa-Allaah.

Inhoudsopgave

- 34) Wat is aanbevolen voor degene die een uitnodiging accepteert
- 35) Een gebed voor het krijgen van veel zonen voor het pas getrouwde stel is een geluukswens uit de tijd van onwetendheid
- 36) De bruid mag de mannelijke gasten serveren
- 37) Zingen en het bespelen van de trom
- 38) Het weigeren om dingen te doen die niet overeenstemmen met de Sharie'ah:
 - Het ophangen van afbeeldingen
 - Het bekleden van muren
 - Het epileren van de wenkbrauwen
 - De nagels lakken en lang laten groeien
 - Het scheren van de baard
 - De verlovingsring

34) Wat is aanbevolen voor degene die een uitnodiging accepteert

Twee dingen zijn aanbevolen wat betreft het bijwonen van een plechtigheid/feestelijkheid, waarvoor men is uitgenodigd.

EERSTE: Hij moet doe'a (smeekgebed) maken voor zijn gastheer, nadat hij heeft gegeten, waarbij hij één van de smeekbeden gebruikt die zijn overgenomen van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem). Er zijn verschillende soorten.

A) Op gezag van Abdoellaah ibn Bisr, zijn vader bereidde een maaltijd voor de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en nodigde hem uit. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) gaf er gehoor aan en verscheen. Nadat hij gegeten had zei hij:

“O Allaah, vergeef hen, heb erbarmen met hen en zegen hen met de voorzieningen die U hen heeft geschonken.” (Allaahoema aghfirlahoem, war- hamhoem wa baariklahoem feemaa razaktahoem) ¹

B) Op gezag van al-Miqdaad ibn al-Aswal die zei:

“Ik kwam met twee van mijn vrienden naar de Profeet (naar al-Madina). We hadden honger en we vroegen enkele mensen om ons te helpen, maar niemand nodigde ons uit als gast. Toen nam de Profeet ons mee naar zijn huis, waar hij vier geiten had. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei tegen mij: “O Miqdaad, verdeel de melk onder ons vieren.” En dus verdeelde ik de melk onder ons vieren. Ieder van ons dronk zijn deel en we zouden het deel van de Profeet naar hem sturen. Op een nacht was de Profeet buiten opgehouden en ik begon bij mijzelf te denken dat de Profeet naar iemand van de Ansaar was gegaan en er gegeten had tot hij voldaan was en had gedronken tot zijn dorst was gelest, dus waarom zou ik niet zijn deel drinken? Dit ging door tot ik uiteindelijk opstond en zijn deel opdronk. Daarna bedekte ik zijn glas. Toen ik klaar was, was ik aangegrepen over wat ik gedaan had, ik kon alleen maar

¹ Ibn abi Shaiba, Moslim, e.a.

denken dat de Profeet nu hongerig thuis zou komen en niets voor hem zou vinden. Dus bedekte ik mijzelf met een wollen deken. Wanneer ik het deken over mijn hoofd trok, staken mijn voeten er onder uit en wanneer ik mijn voeten bedekte, bleef mijn hoofd onbedekt. Ik kon de slaap niet vatten en bleef hoe dan ook, dingen bedenken. Wat betreft mijn twee metgezellen. Die waren in slaap. Ik bevond me nog steeds in deze staat toen de Profeet binnen kwam. Hij gaf de salaam met een stem, welke hoorbaar was voor iemand die wakker was en die een slapend persoon niet waker maakte. Hierna ging hij naar de moskee voor zijn gebed. Toen ging hij naar zijn glas en verwijderde de bedekking, maar vond het leeg. Hij zei: "O Allaah, geef diegene die mij te eten geeft, te eten en geef diegene die mij te drinken geeft te drinken." (Allaahoemma, 'at'im man 'at'amnee wasqi man saqannee). Ik besloot gebruik te maken van deze doe'a. Ik nam mijn deken, sloeg hem om mijn middel en nam een groot mes en ging daarmee naar de geiten. Ik inspecteerde ze met mijn handen om zo de dikste te vinden en deze voor de Profeet te slachten. Iedere keer als ik met mijn hand de uiers aanraakte, voelde ik dat deze vol met melk zaten. Ik nam een emmer van het huishouden van Mohammed, waarvan ze nooit zouden kunnen denken dat deze met melk gevuld zou raken, en begon de geiten te melken, tot de emmer vol was. Toen bracht ik hem naar de Profeet en hij zei tegen mij: "Heb jij je melk niet gedronken vannacht, o Miqdaad." Ik zei: "Drink, o Boodschapper van Allaah." De Profeet hief zijn hoofd en zei: "Schaam je je o Miqdaad, wat is er gebeurd?" Ik zei: "Eerst drinken dan het nieuws." De Profeet dronk tot zijn dorst was gelest. Vervolgens gaf hij mij het glas en ik dronk ook. Toen ik wist dat de Profeet zijn dorst had gelest en dat zijn doe'a voor mij bruikbaar was geweest, begon ik te lachen, tot ik op de grond viel van het lachen. De Profeet zei: "Wat is dit?" En dus legde ik hem het hele verhaal uit. Toen zei hij: "Dit (i.e. de onverwachte melk) is een zegen uit de hemel. Waarom heb je dit niet eerder gezegd, zodat we jouw metgezellen ook wat konden geven?" Ik zei: "Ik zweer bij Diegene die jou met de waarheid gezonden heeft, zolang de zegen naar jou en mij is gekomen, bekommer ik niet om diegenen die hem gemist hebben".²

C) Op gezag van Anas en anderen:

"De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) was gewend de Ansaar te bezoeken. Wanneer hij bij hun huizen kwam, kwamen hun kinderen naar buiten en verzamelden zich om hem

² Moslim, Ahmed. e.a.

(salallaahoe 'alayhie was sallem) heen. Hij bad voor hen, aaide hen over hun bol en groette hen. Op een dag kwam hij bij de deur van Sa'ad ibn Ubaada en verzocht hem toestemming te geven om binnen te komen, zeggende As-salaamu 'alaikum. Sa'ad antwoordde door te zeggen: "Wa 'alaikum salaam", maar met een stem die de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) niet kon verstaan. Dit gebeurde drie maal op dezelfde wijze. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) verzocht nooit vaker dan drie maal binnen te mogen komen, waarna hij, indien hij geen toestemming kreeg, vertrok. Sa'ad volgde hem en zei: "O Boodschapper van Allaah, mogen mijn vader en moeder je losgeld zijn, iedere keer dat je de salaam gaf, gaf ik je toestemming om binnen te komen, maar ik liet het niet hoorbaar voor je zijn, omdat ik ervan houd om meer groeten en zegeningen van je te krijgen. Dus kom binnen, Boodschapper van Allaah!" Hij nam hem mee in huis en gaf hem wat rozijnen te eten. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) at en toen hij ze op had, zei hij: "Moge de rechtschapen mensen je eten eten, moge de engelen hun gebeden voor je doen, en moge de vastende hun vasten in jouw huis verbreken". (Akala ta'amakoeloem abraar wa sallait 'aleikoemoel malaa'ikatuae wa aftara 'indakoemoes saa'imoon)³

TWEEDE: Het tweede wat is aanbevolen voor hen die een huwelijksfeest bij wonen, is het maken van doe'a voor de twee mensen, dat zij gezegend mogen worden met goede dingen. Er zijn verschillende ahadieth hierover:

A) Op gezag van Djaabir ibn 'Abdillah (radiallaahoe 'anhoe) ,die zei:

"Mijn vader was heen gegaan en liet zeven dochters achter (of negen dochters). Ik trouwde een vrouw die een thaiyib was (iemand die eerder getrouwd was geweest). De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei tegen me: "Ben je getrouwd, o Djaabir?" Ik zei: "Ja." Hij zei: "Is ze een maagd of een thaiyib?" Ik zei: "Ze is een thaiyib." Hij zei: "Waarom geen jong meisje dat met je zou spelen en jij met haar, en die je zou laten lachen en jij haar?" Ik zei: " 'Abdullah is gestorven en liet zeven (of negen) dochters na, en ik voelde er niet voor om met een vrouw zoals henzelf te komen, dus trouwde ik een vrouw die voor hen zorgt, en hun op het

³ Ahmed, al-Baihaqi, e.a.: Sahieh

juiste pad zet." De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei: "Moge Allaah je zegenen (of zei iets goeds tegen mij: BarakAllaahoe laka)"." ⁴

B) Op gezag van Boeraida (radiallaahoe 'anhoe) die zei:

"Sommigen van de Ansaar zeiden tegen 'Ali: "Je hebt Faatimah!" Dus ging 'Ali (radiallaahoe 'anhoe) naar de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem). Toen 'Ali hem groette, zei hij: "Wat heb je nodig, o zoon van abi Talib?" 'Ali zei: "O Boodschapper van Allaah, Faatimah, de dochter van de Profeet is genoemd." De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei: "Marhaban (welkom) en ahlan (je behoort tot de familie)", en verder niets. Hij ging terug naar de groep Ansaar die op hem wachtten en ze vroegen: "Wat is er gebeurd?" 'Ali zei: "Ik weet het niet, hij zei enkel marhaban en ahlan." Ze zeiden: "Slechts één van die twee woorden is al genoeg! Hij heeft je een welkom als familie lid gegeven." Later, toen 'Ali Faatima had gehuwd, zei de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): "O 'Ali, elke bruidegom moet een feest geven." Sa'ad zei: "Ik heb een schaap." Een groep van de Ansaar verzamelde een hoeveelheid maïs. Toen de huwelijksnacht naderde, zei de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) tegen hem: "Doe niets voordat ik er ben." Toen vroeg de Profeet om water, maakte er woedoo' mee en goot het over 'Ali, waarbij hij zei: "O Allaah, zegen deze twee en breng Uw zegening over hun gemeenschap"." (Allaahoemma baarik feehimaa wa baarik lahoemaa fee binaa'ihimaa) ⁵

C) Op gezag van 'Aisha (radiallaahoe 'anha) die zei:

"Toen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) met mij trouwde, kwam mijn moeder naar me en nam me mee naar binnen. Er waren vrouwen van de Ansaar binnen in het huis en ze zeiden: "(Een huwelijk) vol goeds en zegeningen, van het beste deel van al het goede!" ('Alal khaira wal barakati wa 'ala khairi ta'irin) ⁶

D) Op gezag van aboe Hoerayrah zei de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

⁴ Al-Boecharie en Moslim

⁵ Ibn Sa'ad en at-Tabaraani: hasan

⁶ Al-Boecharie, Moslim en al-Baihaqi

“Indien iemand op het punt stond om met zijn vrouw samen te leven, nadat het huwelijk gesloten was: ‘Moge Allaah jullie zegenen en moge Allaah Zijn zegeningen op jullie doen neerdalen en dat Hij jullie zal samenbrengen in het goede!’” (BarakAllaahoe laka wa barakAllaahoe ‘alaika wa jama’a bainakumaa fee khairin) ⁷

35) Een gebed voor het krijgen van veel zonen voor het pas getrouwde stel is een gelukswens uit de tijd van onwetendheid (Djaahiliya: de periode vòr de komst van de Islaam).

Het is niet toegestaan om een uitspraak te doen als: “Dat jullie maar veel zonen mogen krijgen”, zoals de onwetenden in deze tijd, op vele plaatsen nog steeds doen. Dit stamt uit de tijd van onwetendheid (jahiliya, de pre-Islaamitische periode) en het is in meer dan één ahadieth verboden. Op gezag van al-Hassan:

“Uqail ibn aboe Talib trouwde een vrouw van de stam van Jashm. De mensen kwamen naar zijn huis en zeiden: “Dat je maar veel zonen mag krijgen.” Uqail zei tegen hen: “Zeg dit niet, de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft het verboden.” Ze vroegen: “Wat moeten we dan wel zeggen, vader van Zaid?” Hij zei: “Dat Allaah je moge zegenen en Zijn zegeningen op jullie neer mag laten komen.” Dit is wat ons is opgedragen te zeggen.” ⁸

36) De bruid mag de mannelijke gasten serveren.

Het is niet fout als de bruid zelf de gasten serveert, zolang zij op de Islaamitische manier is bedekt, en er geen aanleiding c.q. verwachting voor slechte gevolgen is.

Islaamitisch correct bedekt zijn, betekent de vereiste mate van de bedekking, zoals in de sharie’ah genoemd is. Deze stelt acht voorwaarden aan de vrouwelijke bedekking, deze zijn als volgt:

⁷ Aboe Dawoed, at-Tirmidhi, e.a.: Sahieh

⁸ Ibn abi Shaiba, an-Nesaa`ieen anderen

- 1) Het gehele lichaam dient bedekt te zijn, behalve het ovaal van het gezicht en de twee handen.
- 2) De stof mag niet decoratief zijn.
- 3) het moet dik genoeg zijn, zodat het in zijn geheel nergens doorschijnt.
- 4) Het moet wijd genoeg zijn, zodat lichaamsvormen niet zichtbaar zijn.
- 5) Ze mag nooit parfum dragen in het openbaar.
- 6) Het mag niet lijken op mannen kleding.
- 7) Of lijken op kleding van ongelovige vrouwen.
- 8) Het mag niet berekend zijn op vertoon c.q. pronkerig zijn.

In een ander boek, getiteld “De bedekking voor moslim vrouwen”, heeft hij (Shaych al-Albaanie) de bewijzen voor deze voorwaarden vanuit de Qor’aan en de Soennah genoemd.

Dit is gebaseerd op de volgende ahadieth, overgedragen door Sahl ibn Sa’ad (radiallaahoe 'anhoe), die zei:

“Toen aboe Asyad as-Saa’idiy trouwde, nodigde hij de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en zijn metgezellen uit. Niemand anders dan zijn eigen vrouw, oem Asyad, bereidde en serveerde het eten. Ze had de nacht ervoor dadels in een stenen schaal geweekt. Toen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) klaar was met eten, goot ze het speciaal voor hem af en presenteerde het aan hem. En dus was het zijn echtgenote die die dag de gasten serveerde. En zij was de bruid!”⁹

37) Zingen en het bespelen van de trom

Het is toegestaan voor de man om zijn vrouw toestemming te geven om hun huwelijksfeest aan te kondigen doormiddel van het bespelen van de trom en met het toegestane gezang. Toegestane liedjes zijn liedjes die geen woorden bevatten

⁹ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

waarmee lichamelijke schoonheid wordt omschreven of welke slechtheid dan ook wordt genoemd. Er zijn verschillende ahadieth hierover:

EERSTE: Op gezag van Ar' Roebai bint Moe'awwadhy die zei:

“De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) kwam de dag na mijn huwelijksnacht mijn huis binnen en ging op mijn kleed zitten zo dicht als jij nu bij me zit (hiermee bedoelde ze de persoon aan wie ze de ahadieth overleverde). Toen begonnen slavinnen meisjes van ons de trom te bespelen en te zingen over onze voorvaderen die waren gedood in de slag bij Badr. Toen zong een van hen: “En onder ons is een Profeet die weet wat de dag van morgen ons zal brengen.” De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei tegen haar: “Laat dit laatste achterwege en ga door met datgene waarover je hiervoor aan het zingen was.””¹⁰

TWEEDE: Op gezag van 'Aisha (radiallaahoe 'anha), toen ze een vrouw naar haar (aanstaande) echtgenoot bracht, een man van de Ansaar.

De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei tegen haar: “O 'Aisha, hebben jullie niet gezongen (letterlijk: uitgelatenheid, vrolijkheid) in jullie optocht? Voorzeker de Ansaar houden veel van die dingen.”¹¹

En in een andere versie van deze ahadieth is overgeleverd dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Heb je een slavenmeisje mee gestuurd om de duff te bespelen en te zingen?” Ik vroeg hem: “Wat moeten haar woorden zijn?” Hij zei: “Laat haar het volgende zingen:

*We zijn naar jou toe gekomen
We zijn naar jou toe gekomen
Dus groet ons, opdat wij jou groeten
Al was het niet om het rode goud*

¹⁰ Al-Boechaarie, al-Baihaqi, e.a.

¹¹ Al-Boechaarie

*Dan zou ze niet in jouw valei geplaatst zijn
Al was het niet om het gouden gierst
Dan zouden jullie maagden
niet gezond zijn opgegroeid.”¹²*

DERDE: Op gezag van ‘Aisha (radiallaahoe 'anha), die zei:

*“En ik zal haar een schaap geven
En jouw geliefde is in het gezelschap
En Hij weet wat de dag van morgen brengt.”*

En in een andere versie:

*“En jouw echtgenoot is in het gezelschap
En Hij weet wat de dag van morgen brengt.”*

De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei toen: *“Niemand weet wat de dag van morgen brengt, behalve Allaah, Hij is Glorierijk.”¹³*

VIERDE: Op het gezag van Aamir ibn Sa'ad al-Bajliy die zei:

“Ik kwam binnen bij Qardha ibn Kaab en Aboe Mas'ood en ... (hij noemde een andere persoon wiens naam ik me niet kan herinneren) en ik zag een slavenmeisje de trom bespelen en zingen. Ik zei: “Blijven jullie hier allen zwijgend naar kijken (accepteren jullie dit, zonder er iets van te zeggen) terwijl jullie tot de metgezellen van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) behoren?” Ze zeiden: “Voorzeker, hij heeft ons hiervoor toestemming gegeven bij huwelijksfeesten, evenals hij toestemming heeft gegeven voor het huilen (verdriet hebben) over de doden, zolang het geen gejammer (hard huilen) is.”¹⁴

¹² At-Tabaraani in 'al-Aswat': hasan

¹³ Al-Haakim, at-Tabaraani in 'as-Sagheer' en al-Baihaqi: hasan

¹⁴ Al-Haakim, al-Baihaqi, an-Nisaa'ee, e.a.

VIJFDE: Op gezag van Aboe Balaj Yahya ibn Saleem, die zei:

“Ik zei tegen Mohammed ibn Haatib: “Ik heb twee vrouwen gehuwd en er is geen geluid gemaakt (i.e. het geluid van de duff), op beide feesten niet.” Mohammed zei: “De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd dat wat het toegestane (i.e. het aangekondigde huwelijk) van het verboden (i.e. het geheime huwelijk) onderscheidt, is het geluid van de trom.””¹⁵

ZESDE: De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“(Ver) Kondig jullie huwelijk aan!”¹⁶

38) Het weigeren om dingen te doen die niet overeenstemmen met de Sharie’ah (Islaamitische wetgeving)

Bij het geven van het huwelijksfeest moet men ervoor waken om alle gewoonten rond een huwelijksfeest, die in overtreding zijn met de Sharee’ah, te weigeren. Dit is vooral belangrijk gezien de vele gewoonten die de moslims zich eigen hebben gemaakt met betrekking tot huwelijksfeesten. Hierbij komt ook nog dat de geleerden binnen de Islam zich omtrent deze dingen stil houden, en we zien dat veel moslims nu denken dat deze gewoonten zijn toegestaan. Ik wil de aandacht op enkele van deze belangrijke zaken vestigen.

Het ophangen van afbeeldingen

Het is verboden om afbeeldingen van mensen en dieren aan de muur te hangen. Het maakt geen verschil of het om tweedimensionale (bijv. tekeningen, zijden afdrucken) of driedimensionale afbeeldingen gaat (zoals beeldhouwwerken, poppen, e.d.). Ook bestaat er wat dit betreft geen onderscheid of de afbeeldingen hand gemaakt, of fotografisch zijn. Al deze dingen zijn verboden. Het is verplicht voor een ieder die er

¹⁵ An-Nesaa`ie, at-Tirmidhie, e.a.: hasan

¹⁶ Ibn Hibbaan, at-Tabaraani in ‘al-awrat’: hasan

toe in staat is, ze op zijn minst te verwijderen, of als hij daar niet toe in staat is te vernietigen.

Nadat Shaych al-Albaanie het verbod op alle vormen van afbeeldingen heeft duidelijk gemaakt, noemt hij de uitzondering hierop, n.l. kinderspeelgoed, zoals in de ahadieth van 'Aisha, en foto's voor medische doeleinden, documenten of voor het opsporen van criminelen; indien noodzakelijk in het belang van de moslims. Over het verbod op het ophangen van afbeeldingen zijn verschillende ahadieth bekend:

EERSTE: Op gezag van 'Aisha (radiallaahoe 'anha), die zei:

“Ik hing een gordijn voor een voorraadkamer, waarop afbeeldingen stonden.” (In een andere versie: “..., waarop afbeeldingen van gevleugelde paarden stonden.”) Toen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dit zag, trok hij het eraf terwijl zijn gezicht rood kleurde en hij zei: “O 'Aisha, de meest zwaar gestraft mensen bij Allaah op De Dag der Opstanding zijn diegenen die Allaahs schepping imiteren.” (In een andere versie: “Voorzeker de makers van deze afbeeldingen zullen worden gestraft en er zal tegen hen gezegd worden: “Brenge tot leven wat je gecreëerd hebt”).” De Profeet ging door en zei: “Voorzeker de Engelen komen een huis waarin zich afbeeldingen bevinden niet binnen.” 'Aisha zei: “En dus hebben we het gordijn verknipt en er twee kussens van gemaakt, en ik heb hem (salallaahoe 'alayhie was sallem) zien leunen op één van de kussens waar de afbeelding op stond”.¹⁷

TWEEDE: Ook op gezag van 'Aisha die zei:

“Ik vulde een kussen op voor de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) waarop afbeeldingen stonden alsof het een kussen was om op te slapen. Hij stond in de opening van de deur en zijn gezicht werd donker van woede. Ik zei: “Wat heb ik gedaan, o Boodschapper van Allaah?” Hij vroeg: “Wat is dat voor een kussen?” Ik zei: “Ik heb dit voor je gemaakt zodat je erop kon rusten.” Hij zei: “Weet je niet dat de Engelen geen huizen binnen komen waarin afbeeldingen

¹⁷ Al-Boecharie, Moslim, e.a.

*te vinden zijn, en dat de makers van de afbeeldingen zullen worden gestraft op de dag der opstanding en er zal tegen hen worden gezegd: "Breng tot leven wat je heb gemaakt.""*¹⁸

DERDE: De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) vertelde:

*"Djibriel ('alayhie sallem) kwam naar me en zei: "Ik kwam naar je toe maar het enige wat me tegenhield je huis te betreden was dat er menselijke afbeeldingen op je deur stonden, en dat er binnenshuis een gordijn met afbeeldingen en een hond te vinden waren. Ontdoe de afbeeldingen op je deur van het hoofd en bewerk het zodat het op een boom lijkt. Neem het gordijnen verknip het zodat je er twee kussen van kan maken om op te rusten, en zeg de hond het huis te verlaten. Voorzeker wij komen geen huizen binnen waarin zich afbeeldingen en honden bevinden." De hond, die naar buiten werd gestuurd, was een puppy van Hassan en Hoesein, wat zich had verborgen onder een kapstok (een versie zegt: onder het bed van de Profeet). De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) had gevraagd: "O 'Aisha, wanneer is die hond hier binnengekomen?" Ze had geantwoord: "Bij Allaah, ik weet het niet." En hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) gaf de opdracht de hond buiten te zetten en hij sprenkelde wat water met zijn hand over de plek waar de hond gezeten had."*¹⁹

Het bekleden van muren

Het tweede aspect waar huwelijkse festiviteiten vrij van dienen te blijven, is het bekleden van muren met (vloer) kleden en tapijten. Ook als ze niet van zijde zijn gemaakt. Dit is onnodig kostbare en buitensporige verspilling, wat volgens de Sharee'ah verboden is. Dit is gebaseerd op de volgende ahadieth, overgeleverd door 'Aisha (radiallaahoe 'anha):

"De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) was vertrokken voor een militaire expeditie (veldslag). In het vooruitzicht van zijn terugkeer nam ik een kleed van mijzelf waarop afbeeldingen stonden, en bekleedde een kant van muur ermee. Toen de Profeet binnen kwam, ontmoetten we elkaar in de buitenste kamer en ik zei tegen hem: "Salaam alaykoem, o RassoelAllaah, wa rahmatoelahi wa barakatahoe. Lof is voor Allaah, die jou kracht heeft

¹⁸ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

¹⁹ Aboe Dawood, an-Nasaa'ee, at-Thirmidhi, e.a.: Sahieh

gegeven en je heeft bijgestaan tegen de vijanden, die je gemoedrust gaf en je heeft beloond.” Maar hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) sprak niet tegen mij en ik bespeurde woede op zijn gezicht. Toen betrad hij gehaast het huis en trok aan het kleed tot het viel. Hij zei: “Heb je de muren bekleed? En nog wel met een gordijn waar afbeeldingen op staan! Voorzeker, Allaah heeft ons niet bevolen om met hetgeen waarmee Hij ons heeft voorzien, steen en beton (modder) aan te kleden.” ‘Aisha vervolgde: “En daarom verknipten we het om er twee kussen van te maken, we vulden ze met vezels en de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) maakte hier geen bezwaar tegen en hij was gewoon tegen de kussens te leunen.”²⁰

Dit is waarom sommige van de vroegere moslims weigerden om huizen binnen te gaan waarvan de muren waren bekleed. Salim ibn ‘Abdillah zei:

“Ik trouwde toen mijn vader nog in leven was. Mijn vader kondigde het huwelijksfeest bij de mensen aan en onder de genodigden bevond zich Aboe Ayoeb. Ze hadden de muren van mijn huis met groene stof bekleed. Aboe Ayoeb naderde en betrad het huis en hij zag mij staan. Toen hij goed keek, zag hij dat de muren van het huis bekleed waren. Hij zei: “O ‘AbdAllaah, heb jij de muren bekleed?” Mijn vader schaamde zich en zei: “De vrouwen hebben hun manieren, o Aboe Ayoeb.” Deze antwoordde: “Er zijn personen waar ik voor vreesde dat ze overmand zouden worden door hun vrouwen (in verkeerde zaken), maar ik had die angst nooit voor jou!” Toen zei hij voordat hij weg ging: “Ik zal zowel je eten niet eten als je huis niet betreden.” En hij vertrok -Moge Allaah hem genadig zijn-.”²¹

Epilieren van de wenkbrauwen

De derde vorm van ongehoorzaamheid waar veel moslim vrouwen zich mee inlaten, is het epilieren van de wenkbrauwen, waardoor ze deze op een boog of smalle halve maantjes doen lijken. Ze doen dit met het doel hun schoonheid te vergroten, maar in werkelijkheid is het iets dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) verboden heeft, en diegene die het toch doet, wordt door Allaah (soebhaanahoe wa Ta'ala) vervloekt. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft hierover gezegd:

²⁰ Moslim, aboe ‘Auwaanaa, e.a

²¹ At-Tabaraani: Sahieh

“Allaah vervloekt tatoeërders en diegenen die zich hebben laten tatoeëren, diegenen die gezichtshaar verwijderen en diegenen die het hebben laten verwijderen, diegenen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te benadrukken, en al diegenen die Allaahs schepping veranderen.”²²

Nagels lakken en lang laten groeien

Dit is ook een verfoeilijk gebruik wat door moslim vrouwen is overgenomen van verdorven vrouwen uit Europa. Ze lakken hun nagels rood en laten hun enkele of alle nagels lang groeien. Dit laatste is zelfs door enkele moslim mannen overgenomen. Het valt niet alleen onder het wijzigen van Allaahs schepping wat, zoals we hierboven kunnen lezen, door Allaah vervloekt is. Het is ook imiteren van de ongelovigen en het is bovendien tegen de ‘fitra’ (natuurlijke aard, de weg van de tradities van de profeten). Wat betreft het imiteren van de ongelovigen, heeft de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) gezegd:

“...en wie ook maar op een volk lijkt is een van hen.”²³

En over de fitra heeft hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) gezegd:

“De fitra is vijf: besnijdenis, scheren van het schaamhaar, kort knippen van de snor, knippen van de nagels en het verwijderen van het okselhaar.”²⁴

Anas (radiallaahoe 'anhoe) heeft verteld:

“De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) gaf ons een tijdslimiet wat betreft het knippen van de nagels en de snor, en het verwijderen van ons okselhaar en het scheren van ons schaamhaar, door te zeggen dat geen van deze dingen langer dan 40 dagen achterwege mag worden gelaten.”²⁵

²² Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

²³ Aboe Dawoed en Ahmed: hasan

²⁴ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

²⁵ Aboe Dawoed, Moslim, e.a.

Het scheren van de baard

Een volgend gebruik -en even afschuwelijk als het hiervoor genoemde, zo niet afschuwelijker- waar veel moslim mannen zich door hebben laten beïnvloeden, is het zichzelf 'verzorgen' voor het huwelijksceremonie door middel van het afscheren van hun baard. Dit is een imitatie van de Europeanen. Dit fenomeen heeft een dusdanig niveau bereikt, dat het in de ogen van sommigen zelfs ongepast is dat een bruidegom niet glad geschoren voor zijn echtgenote verschijnt. Het scheren van de baard is in verschillende opzichten een overtreding van de Sharie'ah, zoals de volgende:

A) Verandering aanbrengen in Allaahs schepping. Allaah zegt over Shaitan:

"Voorzeker, ik zal hen tot dwaling brengen, ik zal hun begeerte opwekken, ik zal hun bevelen en zij zullen de oren van hun vee afsnijden, ik zal hun bevelen en zij zullen Allaahs schepping veranderen.' En een ieder die Shaitan als beschermer neemt in plaats van Allaah, heeft voorzeker een zichtbaar verlies geleden."²⁶

Deze tekst maakt expliciet duidelijk dat iedere wijziging van Allaahs schepping zonder Zijn toestemming behoort tot het volgen van de bevelen van de Shaitan, en dus behoort tot ongehoorzaamheid aan de Barmhartige en Aller Hoogste. Er is geen twijfel mogelijk dat de vervloeking door de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) van vrouwen die Allaahs schepping veranderen, met als doel hun schoonheid te vergroten, ook betrekking heeft op mannen die, met dit zelfde doel, hun baard scheren. De vervloeking is evenwel op hen van toepassing omdat beide zaken een overeenkomstige factor hebben, welke de oorzaak is van de vervloeking van Allaah. De reden waarom ik zeg: 'zonder Zijn toestemming' is om te voorkomen dat men het idee krijgt dat het scheren van het schaamhaar en de andere aspecten die genoemd zijn als 'fitra', ook onder de categorie 'verandering aanbrengen in Allaahs schepping'. Deze dingen zijn wel toegestaan, of beter gezegd, als verplicht opgelegd door Allaah, de Aller Hoogste.

²⁶ Soerah an-Nisaa' 4: 119

B) Daar komt bij dat het in tegenspraak is met de opdracht van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), die zei:

“Knip de snor netjes en laat de baard voor wat hij is.”²⁷

Zoals ons bekend is, wordt binnen de Islaamitische rechtswetenschap (fiqh), een opdracht van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) als een verplichting (waajib) beschouwd, tenzij of totdat een tweede bewijs is gevonden waarmee bewezen kan worden dat hetgeen wat met de opdracht bedoeld was, als ware het een aanbeveling op lager niveau was, dan dat het verplicht kan worden gesteld. In het geval van de baard, de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft zijn baard nooit geschoren, noch iemand anders toegestaan dit te doen of hiervoor stilzwijgend zijn toestemming verleend. Kortom, alles van het bijkomende bewijs in deze kwestie dient om het oorspronkelijke begrip van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) te bekrachtigen. Dit betekent dat het verplicht is om de baard te laten groeien en het verboden is om de baard te scheren. De volgende punten zijn die bijkomende bewijzen:

C) Jezelf doen laten lijken op vrouwen. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“Knip jullie snor en laat jullie baard lang groeien, wees anders dan de vuuraanbidders.”²⁸

D) Jezelf doen laten lijken op vrouwen.

“De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) vervloekte mannen die zichzelf op vrouwen lieten lijken en vrouwen die zichzelf op mannen lieten lijken.”²⁹

²⁷ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

²⁸ Moslim, aboe Auwaana

²⁹ Al-Boechaarie, at-Tirmidhi, e.a.

Het is duidelijk dat het afscheren van de man zijn baard, waarmee Allaah hem van de vrouw deed onderscheiden, één van de duidelijkste manieren is waarmee hij zichzelf op een vrouw kan laten lijken. Ik hoop dat het bewijs wat ik heb geciteerd voldoende zal zijn om diegenen te overtuigen die met deze overtreding te maken hebben. Moge Allaah ons en hen in veiligheid stellen van alles waarvan Hij (soebhaanahoe wa Ta'ala) niet houdt en waar Hij (soebhaanahoe wa Ta'ala) niet behaagd mee is.

De verlovingsring

Veel moslims hebben het dragen van een gouden ring, die ze verlovingsring noemen, als gewoonte aangenomen. Naast het feit dat dit een culturele imitatie van de ongelovigen is -dit gebruik is immers van origine afkomstig van de Christenen-, is dit vooral een schadelijke gewelddadigheid tegen de duidelijke en authentieke tekst die het dragen van goud voor moslim mannen en vrouwen verbiedt; zoals spoedig duidelijk voor je zal worden. Hier volgt relevante tekst:

EERSTE: “De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) verbood gouden ringen.”

TWEEDE: Op gezag van ibn ‘Abbaas (die vertelde) dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) een gouden ring om de vinger van een man zag, hij haalde deze eraf, gooide hem weg en zei:

*“Zou één van jullie opzettelijk een brandend hete kool in zijn handen nemen?” Toen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) weg was, werd er tegen hem gezegd: “Neem je ring en doe er voordeel mee (i.e. door hem te verkopen).” De man zei: “Nee, bij Allaah, ik zal hem nooit nemen nadat hij is weggegooid door de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem)”!*³⁰

DERDE: Op gezag van Aboe Tha’laba al-Khoeshani, die zei:

³⁰ Moslim, ibn Hibbaan en at-Tabaraani

“De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zag dat ik een gouden ring aan mijn vinger droeg en dat hij erop sloeg met een stok die hij had. Toen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) even niet keek, gooide hij het weg. Toen de Profeet weer keek zag hij dat de ring verdwenen was, en zei tegen hem: ‘Ik denk dat we jou pijn veroorzaakt hebben en het ondergaan van een verlies’.”³¹

VIERDE: Op gezag van ‘AbdAllaah ibn ‘Omar, die zei:

“De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zag één van zijn metgezellen een gouden ring dragen, en hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) ging van hem weg. Hierop gooide de man de ring weg en droeg een stalen ring. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei tegen hem: “Dit is nog slechter, dit zijn de sieraden van de inwoners van de hel!” Dus gooide de man ook die ring weg en deed een ring van zilver om. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei hier niets van.”³²

VIJFDE:

“Wie van jullie gelooft in Allaah en de laatste dag, laat hem geen goud of zijde dragen.”³³

ZESDE:

“Wie van mijn volk goud draagt en dit nog steeds draagt bij het sterven, zal uitgesloten zijn van het goud van het Paradijs.”³⁴

³¹ An-Nesaa’ie, Ahmed, e.a.: Sahieh

³² Ahmed, al-Boechaarie in ‘al Adadul Mifrad: Sahieh

³³ Ahmed: hasan

³⁴ Ahmed: Sahieh