



## Het zoeken naar kennis en iemand's intentie

door Shaych Saalih ibn `Abdoel-`Aziez Aal-ash-Shaych

Bron: [www.spubs.com](http://www.spubs.com)

Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein

---

Alle lof is aan Allaah, zoals Hij verdient, en ik getuig dat er niets of niemand waard is om aanbeden te worden behalve Allaah, moge Zijn eer worden gewaardeerd, en ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en boodschapper is, moge Allaah's zegeningen en vrede op hem, zijn familie en metgezellen zijn en degenen die hem volgen in zijn voetsporen tot aan de laatste dag.

Ik vraag Allaah al-Kariem bij Zijn meest Mooie Namen en meest Verheven Eigenschappen om mij en jullie te maken van degenen die gemotiveerd zijn omwille van Allaah, en handelingen verrichten omwille van Allaah en kennis zoeken omwille van Allaah, en omwille van Allaah spreken en handelingen verrichten omwille van Allaah, djalla djallaalaho, want voorwaar **handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en voorwaar ieder mens zal datgene krijgen wat met zijn intentie (bedoeling) samenhangt.**

Er is geen twijfel over mogelijk dat het zoeken naar Kennis een verplichting is voor elke moslim, zoals authentiek is overleverd van al-Moestafa (de Uitverkorene salallaahoe `alayhie was sallem). Het zoeken naar kennis heeft zijn principes en zijn stages; dus degene die faalt in het verwerven of zoeken van kennis gebaseerd op deze principes en op deze gradatie van Talieb oel-'Ilm (zoeken naar kennis) zo iemand zal falen om kennis te verkrijgen. En dit is een onderwerp dat we herhaaldelijk benadrukken hopen de dit in de harten van de studenten van kennis te drijven en degenen die van de kennis houden, en dat is dat men kennis geleidelijk, beetje bij beetje moet verkrijgen, gedurende het verstrijken van de tijd. Zoals werd gezegd door de bekende geleerde (Mohammed) Ibn Shiehab az-Zoehrie (125NH):

*“Degene die poogt om alle kennis in één keer te verkrijgen, dan zal het hem ook in één keer verlaten. Kennis behoort liever verkregen te worden over het verstrijken van dagen en nachten.”*

Net zoals wanneer een kind de basis van het schrijven en de basis van het spreken en uitspreken wordt onderwezen, moet hem dit geleidelijk onderwezen worden, beetje bij beetje, en als hij doorgaat met dit te doen, dan zal hij beter worden totdat hij uiteindelijk goed kan schrijven en spreken. Kennis, heeft zijn jonge en oude,

afhankelijk van de hoeveelheid van begrip en hun handelingen; inachtnemende dat kennis van Allaah en zijn Rasool (salallaahoe `alayhie was sallem) komt, is er niets in deze kennis dat eenvoudig is.

(Iemaam) Malik, rahiemeallaah, toen er tegen hem werd gezegd dat "dit is van het gemakkelijke gedeelte van de kennis", antwoordde hij:

*"Er is niets eenvoudig in de kennis van de Qor`aan en de Soennah. Echter is het zoals Allaah zegt:*

**"Voorwaar we zullen een gewichtig Woord naar u nederzenden."**<sup>1</sup>

Dus degene die kennis als gewichtig en moeilijk beschouwt zal het verkrijgen. Maar wat degene betreft die uitspraken doet zoals: "dit is duidelijk, en dit is eenvoudig...", zo'n persoon zal er alleen snel overheen gaan en hierdoor veel zaken niet meekrijgen. Daarvoor is het noodzakelijk om dingen stap voor stap te nemen in het verkrijgen van kennis met het idee dat niets ervan eenvoudig is, eerder dat het allemaal gewichtig is, met betrekking tot het begrijpen ervan, met betrekking tot het bevestigen van hetgeen wat bekend is, en met betrekking tot het doorzetten in het verkrijgen van kennis; want het is zwaar en het vereist continuïteit en opvolging, want kennis wordt vergeten als het wordt gelaten, maar als een taalib oel-ilm (student) doorzet en doorgaat, zal het blijven. Dus dit benadrukt volharding aan de kant van de student van kennis, zodat hij niet nalatig wordt in het Taleboel-`Ilm (zoeken naar kennis).

Dus laat niemand zeggen, bijvoorbeeld: "Dit boek is eenvoudig, waarom wordt deze tekst uitgelegd, aangezien het zo simpel en duidelijk is, het zijn bekende ahadieth...". Zulk een persoon die van zo'n oogpunt komt vereenvoudigt ten onrechte de ingewikkeldheden en grondbeginselen van kennis. Een groep van onder de mensen van kennis hebben gezegd:

*"`Ilm (kennis) omvat ingewikkelde knopen (`Oeqad) en Moelahh, degene die in staat is om met de knopen om te gaan, voor hem zal `Ilm makkelijk worden, en degene die faalt in het ontknopen van de knopen, zal falen in het verkrijgen van kennis."*

En dat zal alleen gebeuren bij de perfectie van de fundamenten, de Oesoel, van de wetenschap. Dus als een zoeker van kennis de teksten in de ahadieth en de verschillende gebieden perfectioneert, dan zal hij voorbereid zijn om naar een hoger niveau te gaan, nadat hij is gestabiliseerd en begrepen heeft wat er aan vooraf is gegaan.

Om deze reden raad ik alle broeders en alle studenten van de kennis aan, die horen wat ik zeg om kennis te benaderen, en het te nemen met volharding en vastbeslotenheid, en niet elke zaak te nemen en zeggen: "dit is simpel, dat is duidelijk...". Eerder moet hij datgene wat duidelijk is herhalen om het nog

---

<sup>1</sup> (Al-Moezzammil 73:5)

duidelijker te maken; de kennis die hij heeft herhalen zodat hij kan toenemen in zijn kennis van hetgeen hij weet, enzovoorts.

En ik vraag Allaah om deze uitleg volledig en begrijpelijk te maken, en moge het de aanbieder en de luisteraar van profijt zijn, en ons van degenen maken die er inzicht in hebben, en van degenen die vanuit kennis spreken, en niet vanuit meningen en begeerten.