



Selefie richtlijnen betreffende de zaken die betrekking hebben op Djihaad. Deel 2

Vragen en antwoorden van Shaych `Oebayd al-Djaaberie حفظه الله.

Vraag 2: Wordt degene die sterft in het slagveld van een gevecht terwijl hij geen toestemming heeft verzocht van degene die het gezag over hem heeft, beschouwd als een martelaar (shahied)?

Shaych `Oebayd al-Djaaberie حفظه الله: (Het antwoord) hierop is gebouwd op hetgeen dat zojuist vooraf is gegaan, en dat hij, als Allaah het wil, hij beloond zal worden voor wat hij heeft uitgevoerd aan Djihaad, ondanks dat hij zondig is vanwege zijn gedrag. En als dit gedrag van hem is gebaseerd op zijn mening over de afwezigheid van het geven van de bay'ah en op (de permissie) van het onthouden van gehoorzaamheid, dan is zijn dood een dood van Djaahiliyah.¹

Vraag 3: Er is een persoon die de uitspraak doet dat het is toegestaan om de baard te scheren met als doel om op Djihaad te gaan. Wat is de opvatting van de Sharie'ah tegenover dit?

Shaych `Oebayd al-Djaaberie حفظه الله: De ahadieth betreffende het met rust laten van de baard en het laten groeien zijn moetawaatir, en zij reiken bijna tot het niveau van tawaatur (overweldigende overvloed van overleveringen), en onder hen: “...laat de baard met rust...”, “...laat de baard groeien...”, “...blijf van (het knippen van) de baard...”, “...verfraai de baard (door het te laten groeien)...”, “...laat de baard groeien...”. En dit zijn allemaal bevelen, de basis met betrekking tot het bevel is dat het (noodzakelijkerwijs) een verplichting is, net zo lang totdat er niets meer bestaat aan de verscheidende omringende factoren dat het zou (kunnen) verlichten (van een verplichting) tot anderzijds (het niveau van) een aanbeveling of permissie of iets anders naast dat. En er bestaat niets in deze specifieke zaak die deze bevelen zouden laten afwijken (van het verwijzen naar een verplichting). Daarom is het aan degene die deze specifieke oproep maakt of zoiets als dat, dan is het aan hem om daar bewijs voor te leveren, anders is het aan hem om zich innerlijk te onderwerpen aan deze bevelen en zijn onderwerping en nakoming van hen te tonen. Dit is het eerste punt.

En het tweede punt, dat daaraan vooraf gaat, wij vragen: Wat is jouw reden voor (het scheren van de baard), in hetgeen dat voor handen ligt, heb je geen enkele tekst, dus wat is jouw reden

¹ (Aantekening, niet van Shaych `Oebayd): Aboe Hoerairah ؓ levert over dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene die zich van de Djamaa'ah afsplitst en sterft, hij sterft de dood van Djaahiliyah.” Overgeleverd door Moeslim en zijn Sahieh. Ibn Umar ؓ levert over dat de boodschapper ﷺ heeft gezegd: “Degene die zijn hand verrijdt van de gehoorzaamheid (aan de leider), hij zal geen enkel bewijs hebben op de Dag des Oordeels.” Overgeleverd door Ahmed en Ibn Abie 'Aasim, het is Sahieh.

ervoor, wat is het? Daarom, als zij nou met een gerechtvaardigde reden komen, die in een tekst staat vermeld of waarover unaniem een overeenstemming bestaat in de meningen van de mensen van kennis (en hoe zouden zij dat kunnen brengen), dan zal het geaccepteerd worden, maar zo niet, dan wordt het van hen verworpen.

Bron: www.spubs.com, artikelnummer MNJ 190002.

Van een lezing, gehouden op de 5^e Shawwaal in het jaar 1422H².

² Dit artikel werd uitgeschreven en opgestuurd, op www.anasalafi.net door de broeders, Aboe Abdullaah al-Ghazzie as-Selefie en Abu Akram as-Selefie.