



## Selefie richtlijnen betreffende de zaken die betrekking hebben op Djihad. Deel 4

Vragen en antwoorden van Shaych `Oebayd al-Djaaberie.

**Vraag 5: Er zijn (personen) die een aantal van de Geleerden en studenten beschuldigen dat zij zich aansluiten bij de Koefaar met betrekking tot deze gebeurtenissen<sup>1</sup>, wat is daarop uw antwoord?**

Shaych `Oebayd al-Djaaberie: Deze zaak, en dat is het beschimpen van onze Geleerden en aanvallen (van hun eer) en hen en hun status kleineren, de eerste keer dat ik persoonlijk hiervan hoorde was na de gebeurtenis van de Golf (oorlog), van Saffaar en Salmaan en Naasir al-Umar en `Aid al-Qarnie en al degenen die deze menigte van Haarakiyien en Thawriyien (revolutionaire activisten) volgden. En van onder hetgeen dat door hen werd gezegd was dat: "...zij (de geleerden) begrijpen de huidige omstandigheden niet...", en dat: "...zij zijn alleen maar geleerden van de menstruatie van vrouwen en hun bloedingen na de zwangerschap...". En één van hen heeft ook gezegd: "...zij hebben geen kennis behalve (de kennis van) de begin van de maand en haar einde (de Ramadaan)...". En zij hebben deze uitspraak overgenomen van degenen die hen zijn voorgegaan, welke hetzelfde zijn in betekenis, zelfs al zijn de bewoordingen verschillend. Van de uitspraken die al zijn voorgekomen bij de Moetazilah en de Jahmiyah en verscheidene facties van Innoveerders. Want zo zei één van de Moetazilah dat: "...het geheel van hetgeen dat bij al-Hassan (al-Basrie) en Ibn Sierien is, gaat niet verder dan de gescheurde stof (dat door vrouwen gebruikt wordt –maandverband-) bij menstruatie...", en één van de Moetazilah, Waasil bin Ataa heeft gezegd: "De algemeenheid van hetgeen dat bij ash-Shaafi'ie is, en bij die en die en die en die, zijn de weggegooide reepjes stof (bevlekt) met (menstruatie) bloed."

Dus die uitdrukking is precies hetzelfde wat de betekenis ervan betreft (als datgene wat ze nu zeggen). En de reden van deze kleinering jegens het aanzien van onze betrouwbare Geleerden, komende van degenen die we hebben genoemd vanonder de Haarakiyien en hun gelijken in dit land en erbuiten, is dat zij (de Geleerden) het niet eens zijn met hen en wat zij verlangen aan revolutie en het afscheiden van gehoorzaamheid (jegens degenen met het gezag). Dit is van de ene kant, maar ook omdat zij (de Geleerden) een Oordeel uitspraken die gebaseerd is op het tot stand gekomen bewijs, dat (het toegestaan is) om hulp te verzoeken bij de Koefaar tegen de onderdrukkende, en wetoverschrijdende Ba'ath-partij (in noodzaak).

Dus de (bovengenoemde personen) zagen, door middel van een openbaring dat tot hen kwam van hun leiders, zoals Mohammed Soeroer en zijn soortgelijken, dat zij zich uit moeten spreken tegen de Geleerden, met als doel hen te laten vallen, en de Ahlul-Ahwaa (mensen van begeerten) van oude tijden, hebben als doel verdeling te brengen in het woord, en het doen opsplitsen van de eenheid van de Oemmah. Zij richten zich op groeperingen, de Leider en de

<sup>1</sup> Er wordt verwezen naar de gebeurtenissen in Afghanistan aan het eind van het jaar 2001.

Geleerden, zodat zij hen ter val kunnen brengen voor de ogen van zowel het algemene als het specifieke volk, en wanneer zij hen ter val hebben gebracht, dan zijn zij bij machte om de Oemmah naar elke richting te sturen die zij begeren.

Dus het is een overgenomen zaak, de zaak is overgenomen en het is een aanhoudende, dus laat niemand denken dat degenen die we hebben vermeld iets uit het niets zijn begonnen, het is zelfs iets dat hen is ingegeven (en tot stand is gekomen) vanuit een zeer oude overlevering daterende (uit de tijd) van de eerste generatie Moslims.

Daarom is hetgeen dat wij de Moslims in het algemeen en de jeugd in het specifiek adviseren, dat zij zich om de mensen van kennis moeten scharen die bekend staan om hun standvastig geloof, oprechte manhaj en diepgaande kennis, want zij zijn degenen waarover de Soennah van Allaah, de Sublieme en Meest Verhevene, over heeft geoordeeld dat in hun rectificatie ligt de rectificatie van de Oemmah, en in hun vernietiging ligt de vernietiging van de Oemmah. Want voorwaar, vóór (de tijd) van Nooh, ﷺ ontstond de Koefer vanuit twee verschillende kanten: de eerste was wanneer Wadd, Ya'oeq, Yagoeth, Suwaa' en Nasr stierven en het wordt gezegd dat zij standbeelden maakten zodat zij hun (vrome) aanbidding kunnen gedenken, en zo kon je er steun bij zoeken (voor je eigen aanbidding). En deze kant was alleen vanuit het oogpunt op gedenken, en het zoeken van een herinnering en ondersteuning door middel van deze standbeelden, en zij hadden geen enkel ander doel behalve dit. Hun aanbidding was (oorspronkelijk) zuiver, zij waren op de Tauwhied, maar toen (en dit is de tweede kant) deze Geleerden stierven, en de Rechtvaardige mensen verdwenen, toen inspireerde Shaytaan hen, zoals staat overgeleverd in sommige ahadieth; dat jullie vaders die standbeelden niet maakten behalve om hen te aanbidden, en dus aanbaden zij hen naast Allaah. Het was zo dat Nooh, ﷺ 950 jaar lang onder de mensen verbleef om hen uit te nodigen naar de Dien van Allaah, en niemand geloofde behalve een klein aantal mensen, en het wordt gezegd, acht, het wordt ook gezegd dat het er acht honderd waren, en er wordt gezegd dat het er, tachtig waren.

Ongeacht wat het aantal was, er ging honderdvijftig jaar voorbij en tijdens deze jaren was er niemand naast Nooh, ﷺ die geloofde (behalve een klein aantal?). Waarom? Vanwege het resultaat van onwetendheid. In de authentieke ahadieth, staat vermeld: **“Voorwaar, Allaah neemt de kennis niet weg door het van de harten van de mensen te ontnemen, maar Hij neemt het weg met de dood van de Geleerden, totdat er geen enkele geleerde op de Aarde overblijft en de mensen onkundige personen tot leiders nemen, en wanneer er hen dus iets wordt gevraagd dan antwoorden zij hen zonder kennis, waardoor zij zullen dwalen en anderen zullen laten dwalen.”**

---

Bron: [www.spubs.com](http://www.spubs.com), artikelnummer MNJ 190004.  
Van een lezing, gehouden op de 5<sup>e</sup> Shawwaal in het jaar 1422H<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Dit artikel werd uitgeschreven en opgestuurd, op [www.anasalafi.net](http://www.anasalafi.net) door de broeders, Aboe Abdoellaah al-Ghazzie as-Selefie en Abu Akram as-Selefie.