



De aanbevolen handelingen van Woedhoe (kleine reiniging)

Auteur: Shaych `Abdoellaah bin Saalih Al-`Obaylaan

Bron: Zijn boek As-Salaat (pagina 19)

Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein As-Selefie

Van de aanbevolen handelingen (soenan) van woedhoe, die voor de woedhoe plaats vinden zijn: hetgeen wat is overleverd door Aboe Hoerayrah (radiallaahoe `anhoe) van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) dat hij heeft gezegd:

“Als het niet was dat ik bang was dat ik een moeilijkheid voor mijn oemmah zou veroorzaken, dan zou ik hen hebben bevolen om de Siwaak te gebruiken bij elke woedhoe.”¹

Het is ook aanbevolen voor een Moslim om de woedhoe te verrichten met een *mudd* (twee handen vol) van water. Dit is gebaseerd op wat Anas (radiallaahoe `anhoe) heeft overleverd:

“Dat Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) de woedhoe verrichte met een mudd² van water en hij verrichte de Ghoesl (grote reiniging) met een saa³ van water.”⁴

Na het maken van woedhoe, is het aanbevolen voor iemand om hetgeen te zeggen wat is overleverd door Ibn `Omar (radiallaahoe `anhoe) van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) waarin hij zei:

“Er is niemand van jullie die de woedhoe verricht, en het afmaakt, en zegt:

¹ Overleverd door Maalik, Ahmed en an-Nasaa`ie, en de ketting van overleveringen is authentiek.

² Een saa` bestaat uit vier amdaad (meervoud van mudd). Een mudd is het gebruiken van een handvol, twee handen tegen elkaar in een kom vorm, van een gemiddelde persoon.

³ Een saa` bestaat uit vier amdaad (meervoud van mudd).

⁴ Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

`Ashadoe an Laa Illaaha Illaallaah, wahdahoe laa sharieka lahoe, wa ashadoe anna

*Mohammedan `abdoehoe wa Rasoelohoe'⁵ behalve dat de acht poorten van het paradijs zich voor hem openen, en hij kan binnetreden van waar hij wil."*⁶

At-Tirmidhie vermeldde de toevoeging aan de hadieth:

*"Allaahoemma, Idja`alnie min at-Tawaabien wadja`alnie min al-Moetahhierien."*⁷

⁵ Dit is de vertaling ervan: "Ik getuig dat er geen god is die het waard is om aanbeden te worden behalve Allaah alleen zonder partners. En ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Boodschapper is."

⁶ Overgeleverd door at-Tirmidhie.

⁷ Dit is de vertaling ervan: "O Allaah, maak mij van diegene die berouw tonen en maak mij van diegene die zichzelf reinigen."