



Een beschrijving van de kleine reiniging

Door Shaych `Abdoellaah bin Saalih al-`Oebaylaan

Bron: Zijn boek As-Salaat (pg. 13-18)
Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein

Wat betreft de reiniging (woedhoe), de fundamenten ervan staan in Allaah`s uitspraak waarin Hij zegt:

“O jullie die geloven, als jullie je voornemen om het gebed te verrichten, was jullie gezichten en jullie handen tot jullie ellebogen, en wrijf (met natte handen) over jullie hoofden en was jullie voeten tot en met de enkels.”¹

En ook de uitspraak van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem):

“Allaah accepteert het gebed van één van jullie niet, wanneer jullie in een staat van onreinheid zijn, totdat hij de reiniging verricht.”²

En ook de uitspraak van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem):

“De sleutel tot het gebed is reiniging. Zijn Tahriem³ is de Takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar), en zijn tahlief⁴ is de tasliem (het zeggen van Salaam `alaykoem).”⁵

Voor het beginnen, moet een persoon zijn intentie voor de reiniging maken of voor elke andere handeling waarvoor de reiniging is opgelegd. Dit is omdat `Omar (radiallaahoe `anhoe) heeft overleverd dat Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Voorwaar, handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en voorwaar ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie (bedoeling) samenhangt.”⁶

Daarna moet hij zeggen: **“Bismillaah”** (in de Naam van Allaah). Dit is gebaseerd op wat an-Nesaa`ie heeft overleverd met een authentieke ketting op gezag van Anas (radiallaahoe `anhoe) waarin hij zei:

¹ Soerah Al-Maa'idah: 6

² Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim van de overlevering van Aboe Hoerayrah

³ Tahriem hier betekent het punt in het gebed waarin normale zaken als het praten en eten niet toegestaan worden.

⁴ Tahlief hier betekent het punt in het gebed waarin normale zaken zoals het praten en eten weer toegestaan worden.

⁵ Overgeleverd door at-Tirmidhie door `Alie met een goede ketting.

⁶ Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim

“Sommigen van de Metgezellen van de Profeet zochten water om de reiniging te verrichten, dus Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) zei: “Heeft iemand van jullie water?” Dus hij plaatste zijn hand in het water, ondertussen zei hij: “Verricht de woedhoe in de Naam van Allaah.””

Daarom, moet iemand zijn reiniging beginnen door (minimaal) één keer zijn handen te wassen. Maar als hij ze meerdere malen wast is dat beter. Echter, het complete aantal dat is opgelegd is om ze drie keer te wassen. Het wassen van de handen is moestahab (aanbevolen) en niet verplicht, zo lang het niet voorkomt wanneer je wakker wordt in de morgen na het slapen die nacht, want in dit geval, is het verplicht om de handen te wassen. Dit vanwege de hadieth van Aboe Hoerayrah, die overgeleverd is in de twee Sahiehs, waarin Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Wanneer iemand van jullie wakker wordt van zijn slaap (in de nacht), dan moet hij zijn handen niet dompelen in een reservoir / emmer, totdat hij eerst zijn handen drie maal wast, want voorwaar niemand van jullie weet waar zijn hand is geweest die nacht.”

Daarna verricht hij de Madmadah, hetgeen is wanneer iemand zijn mond wast door het spoelen van water erin, en ook de Istinshaaq, het inhaleren van water in de neus. Daarna verricht hij de Istinhaar, het uitblazen van de water vanuit zijn neus die hij heeft geïnhaleerd.

Hij moet deze drie handelingen van Madhmadah, Istinshaaq en Istinhaar met één handvol water verrichten, het water dat hij neemt voor de Madmadah moet hetzelfde water zijn dat wordt gebruikt voor Istinshaaq. Dit is gebaseerd op de hadieth van `Abdoellaah bin Zayd die we terug vinden in al-Boechaarie en Moslim, waarin hij de reiniging van de Profeet beschreef zeggende:

“Dat hij zijn mond en neus (door het verrichten van Madhmadah en Istinshaaq) drie maal waste, daarbij gebruikte hij (voor beide handelingen) dezelfde hand vol met water die hij nam.”

Als iemand de Istinshaaq één maal verricht, dan zou dat voldoende zijn en zijn handeling zou geldig zijn, vanwege hetgeen wat is overleverd in Sahieh al-Boechaarie van de hadieth van Ibn `Abbaas, die overleverde dat: “Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) reiniging verrichte en daarbij elk lichaamsdeel éénmaal waste.”

Vervolgens moet hij zijn gezicht wassen. De grenzen van het gezicht zijn: Vanaf de haargrens tot aan de kin, in de lengte, en van de rechter oor tot aan de linker oor, in de breedte. Hij moet het wassen in één wassing waarmee hij het hele gezicht meeneemt.

Maar als hij meer wast, dan is dit iets wat geprefereerder is, echter de complete aantal is drie maal. Het is ook aanbevolen voor hem om zijn natte vingers door zijn baard te wrijven, wanneer het dik is, tot het punt waarbij het water tot aan zijn kin ... reikt (i.e. het de huid raakt). Dit is gebaseerd op wat `Othmaan (radiallaahoe `anhoe) heeft overleverd dat:

“De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zijn vingers door zijn baard wreef.”⁷

⁷ Overgeleverd door at-Tirmidhie en bevestigd door Ibn Choezaymah. Al-Bayhaaqie heeft een soortgelijke overlevering van Anas met een goede ketting van overleveringen.

Vervolgens wast hij zijn handen vanuit de toppen van zijn vingers tot aan het einde van zijn ellebogen. Sommigen mensen denken dat het wassen van de handen inhoudt vanaf de pols tot aan de ellebogen, aangezien ze zien dat ze de handen al hebben gewassen in het eerste gedeelte van de reiniging. Echter, wij zeggen dat het wassen van de handen in het eerste gedeelte van de reiniging niet verplicht is. Maar wat betreft hen (de handen) te wassen na het wassen van de gezicht, dan is dit een verplichting, iemands reiniging is niet compleet behalve als hij zijn handen wast. Er is niets mis met het wassen van (een gedeelte van) de boven arm (boven de elleboog), om er zeker van te zijn dat hij zijn ellebogen heeft gewassen. Dit omdat het is bevestigd in Sahieh Moslim van de hadieth van Aboe Hoerayrah dat hij (radiallaahoe `anhoe) reiniging verrichte, en een gedeelte van zijn bovenarm waste. Daarna informeerde hij de mensen dat Allaah's Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) op dezelfde manier de reiniging verrichte.

Hij moet beginnen door zijn rechterhand te wassen. Vervolgens wast hij zijn linkerhand, op dezelfde manier als zijn rechterhand. Vervolgens wrijft hij over zijn hoofd met water. De manier waarop hij moet wrijven is beschreven in de hadieth die is overleverd door al-Boechaarie en Moslim op gezag van `Abdoellaah bin Zayd (radiallaahoe `anhoe) dat:

“Wanneer Allaah's Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) over zijn hoofd wreef, hij begon bij de voorkant van zijn hoofd, daarbij gebruikte hij allebei zijn handen, totdat hij zijn nek bereikte. Daarna keerde hij met zijn handen terug (wrijvend over zijn hoofd) tot aan de plaats waar hij begon.”

Hij moet ook zijn oren wrijven samen met zijn hoofd, met hetzelfde water dat hij gebruikte om over zijn hoofd te wrijven. Dit vanwege de Hadieth van `Abdoellaah bin `Amr, waarin hij heeft gezegd:

“Toen wreef hij (salallaahoe `alayhie was sallem) over zijn hoofd, en wreef (vervolgens) met zijn vingers in zijn oren, terwijl hij met zijn duimen de achterkant van zijn oren wreef.”⁸

Daarna moet hij zijn voeten wassen (inclusief) zijn enkels. Hij moet over zijn hielen gaan en zijn vingers door zijn tenen wrijven. Dit is gebaseerd op wat at-Tirmidhie, Aboe Dawoed en anderen hebben overleverd met een authentieke ketting van Laqiet bin Sabarah (radiallaahoe `anhoe) die heeft gezegd: “Allaah's Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Voltooi de reiniging en wrijf water tussen de tenen. En inhaleer het water goed in de neuzen, behalve als jullie vasten.””

De beschrijving van de reiniging, zoals vermeld hiervoor, is in de hadieth aangetoond die is overleverd door al-Boechaarie en Moslim van `Othmaan bin `Affaan (radiallaahoe `anhoe) dat:

“`Othmaan een keer voor water riep voor de reiniging, dus hij waste zijn handen drie maal. Vervolgens spoelde hij zijn mond (Madmadah), en snoof water in zijn neus (Istinshaaq) en blies het uit (Istinthaar). Vervolgens waste hij zijn gezicht drie maal. Vervolgens waste hij drie maal zijn rechterhand tot aan zijn ellebogen, vervolgens de linkerhand op dezelfde manier. Vervolgens wreef hij over zijn hoofd. Vervolgens waste hij drie maal zijn

⁸ Overgeleverd door Aboe Dawoed en an-Nasaa'ie en de ketting van overleveraar is goed (hasan)

rechtervoet (inclusief) zijn enkels, en zijn linkervoet op dezelfde manier. Toen zei hij: “Ik zag Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) de reiniging op dezelfde manier verrichten zoals ik hem heb verricht.””

Van de verplichtingen van de reiniging is dat iemand de volgorde aanhoudt waarin elk gedeelte wordt gewassen. Dit is vanwege de duidelijke bedoeling van de bovenstaande ayaah en ook omdat Allaah de handeling van het wrijven tussen verschillende handelingen van wassen plaatste. Ik refereer naar het wrijven over het hoofd, Allaah heeft het geplaatst tussen het wassen van de gezicht en de handen en tussen het wassen van de voeten. Volgens de Arabieren (i.e. taalkundig), worden twee dezelfde handelingen niet van elkaar gesepareerd behalve als het voor een nuttige doel is, wat in dit geval de volgorde is. Wat ook een bewijs hiervoor is, is dat Allaah’s Boodschapper nooit de volgorde van de reiniging op deze manier (die vermeld is in de bovenstaande ayaah) tegenging.

Het bewijs hiervoor is de hadieth die is overleverd door Djaabir bin `Abdilaah, waarin hij de Hadj van de Profeet beschreef, waarin Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Begin met hetgeen waar Allaah mee begonnen is.”

Dit is de manier waarop an-Nesaa`ie het overleverde, op de manier van een bevel van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem). Het is ook terug te vinden in Sahieh Moslim.

Ook, van de verplichtingen van de reiniging is wat bekend is als al-Mawaalah (doorgaan met de handelingen zonder onderbreking). Dit is gebaseerd op een overlevering van `Omar ibn Al-Khattaab (radiallaahoe `anhoe) die heeft gezegd:

“De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zag op een keer een man die een plek op zijn voet ter grootte van een vingernagel had die onaangeraakt was met water, dus zei hij tegen hem: “Ga terug en maak je woedhoe af.””

Deze hadieth wordt ook gevonden in Soenan Abie Dawoed door wegen van sommigen van de metgezellen dat:

“Allaah’s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) op een keer een man zag die een plek op zijn voeten had ter grootte van een vingernagel die onaangeraakt was met water, dus beval hij hem om zijn reiniging en gebed opnieuw te verrichten.”

Iemaam Ahmed zei dat de ketting van overleveraars van de hadieth goed was. De bedoeling van al-Mawaalah is: Het niet uitstellen van het wassen van een lichaamsdeel tot het punt dat de gedeelte die ervoor gewassen is droog wordt. (i.e. geen gaten laten tussen elke handeling van reiniging).